

Alexander Frederik Schoorel



Alexander Frederik Schoorel is geboren op 21 juli 1911 in Batavia, NOI. Hij was de zoon van Alexander Frederik Schoorel en Antoinette Wilhelmina van Leeuwen. Hij is op 14 augustus 1936 te Arnhem getrouwd met Antoinette Wilhelmina van Leeuwen (geboren 5 mei 1916), hij was toen 25 jaar oud.

Hij was landbouwkundige aan het proefstation West-Java te Buitenzorg. Hij publiceerde diverse boeken, onder andere over thee.

Hij was secretaris van de afdeling Buitenzorg van het NIPV en heeft in 1940 onder andere het 25 jarig Jubileum van de Buitenzorgse padvinderverseniging helpen organiseren.

Dank werd voorts gebracht aan de commissie van voorbereiding bestaande uit hopman Grijpma, guide Bolhuis, hopman de Voogd en den secretaris der afdeling ir. Schorel, zoomede aan degenen die door hun giften bijdroegen in de kosten van den feestavond.

Alexander werd geïnterneerd in de Soekamiskin-Gevangenis. Deze lag ongeveer 8 km ten oosten van Bandoeng, aan de Groote Postweg. Zijn vrouw met hun drie kinderen (Alexander Frederik, 1938 en de dochters C.A, 1937 en M.B.J. 1941) waren onder andere in kamp Tjihapit geïnterneerd. Dit kamp bestond uit huizen in een woonwijk in het noord-oostelijk stadsdeel van Bandoeng, begrensd door de Houtmanstraat, Groote Postweg, Magazijnstraat, Nassaulaan, Riouwstraat, Tjihapitweg en Tjiliwoengstraat. In november 1944 werden ze verplaatst naar kamp Ambarawa 6 Ambarawa lag ongeveer 45 km ten zuiden van Semarang. Dit kamp was ondergebracht in de barakken van een oud KNIL-kampement in Ambarawa, ten westen van Fort Willem I.



In juli 1947 repatrieerden zij naar Nederland, op de Oranje. In 1986 verscheen het boek *Mensen onder druk*. (Ervaringen van Nederlanders in Zuid-Oost Azië beleefd tijdens de oorlog met Japan, tijdens de Japanse bezetting en tijdens de jaren van confrontatie met de Indonesische nationalisten) verzameld en bewerkt door Dr.Ir. F.A. Schoorel.

Hij promoveerde en werd Directeur Zaadcontrole te Wageningen. Hij is overleden op 23 juni 1989 in Wageningen.

Meer informatie

[Bandoeng \(japanseburgerkampen.nl\)](http://japanseburgerkampen.nl)

[Naamlijst S-Z \(japanseburgerkampen.nl\)](http://japanseburgerkampen.nl)

[Bandoeng \(japanseburgerkampen.nl\)](http://japanseburgerkampen.nl)

[Alexander Frederik Schoorel \(1911-\) » Stamboom Schoorel » Genealogie Online](#)

[Schoorel - \(antiqubook.com\)](http://antiqubook.com)

[Lex Schoorel - Wikipedia](#)

[Alexander Frederik Schoorel \(1911-1989\) - Find a Grave-gedenkplek](#)
[Boten- en passagiers-lijsten Nederlands-Indië \(passagierslijsten1945-1964.nl\)](#)
[Bataviaasch nieuwsblad » 05 feb 1940 - Art. 196 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.