

Adri van Son was actief als leidster bij Scouting voor de oorlog in Malang. Haar Gildenaam was Trim.

Begin 1943 werd ze geïnterneerd in De Wijk. Het interneringskamp “De Wijk” lag in de zogenaamde Bergenbuurt in het noord-westen van Malang, met villa’s, huisjes en enige bungalows. Bij haar in de wijk zaten ook andere meiden van haar Scoutinggroep, zoals Wies Durty van Haeften, Els Thieme en Zus van Heuven. De meiden van de ‘Mar’, waarvan een aantal wel en een aantal niet geïnterneerd waren in 1943, onderhielden contact per briefkaart. Adri (Trim) wordt hierin ook genoemd.

Vanuit de Wijk ging ze in februari 1944 naar het kamp Karangpanas in Semarang. Hier zaten ook Els, Ank en Til. Samen gaven ze leiding aan padvindsters. Dit RK Weeshuis lag in de wijk Oud-Tjandi in het zuiden van Semarang,

In november 1944 gingen ze naar Lampersari Sompok. Els komt voor op de naamlijst van het Rode Kruis uit augustus 1945. Lampersari bestond uit een groot aantal kamponghuisjes en een school, gelegen aan weerszijden van de Lampersari-weg in het oosten van Semarang. Alle vrouwen en kinderen moesten voor het eigen huis ’s ochtends en ’s avonds op appèl staan om te controleren of er niemand gevlucht was. Iedereen had een Japans cijfer gekregen dat je hardop moest roepen. De vrouwen moesten volgens een rooster patjollen (de grond omspitten), sprietten trekken, en ’s nachts wachtlopen. Vrouwen en oudere meisjes werden ongenadig hard geslagen door de Japanse en Koreaanse kampbewakers.

In het kamp Lampersari gaven Ward en Wies leiding aan de patrouille van de hond en de leeuw, onderdeel van troep de Klappersterren. Toen Trim (Adri van Son), Til en Els in Lampersari kwamen sloten ze zich hierbij aan. De troep heeft voor Wies’ haar verjaardag een herinneringsboekje gemaakt met een omslag van gevlochten katoen met daarop geborduurd de naam: 'Kamp Lampersari'. De meiden van de troep hebben er tekeningen en gedichten ingezet. Hannie Moulijn, Nele van Houweninge, Jetje van Dugteren, Hilleke, Til de Ridder, Ward Otto, Winnie Angenent, Nel Sombeek en Adri van Son hebben een bijdrage geleverd. Adri schrijft in dit boekje de volgende tekst:



Lieve Wies, Zolang ben jij altijd in ons Troepje van Mozaiekjes en Onkruidjes en nu van de Leeuw en Honden mijn en onze steun geweest. Op 22 Februari onze B.P. dag werd je zelfs tot senior patrouilleleidster geïnstalleerd na onze zo plechtige belofte. Wiesje mijn grote vriendschap en dank wil ik hierin als slot schrijven ook uit naam van alle zusjes met deze woorden die jou in je Leven steun en kracht zullen geven. "Werp uw droefheid en slechtheden van u af en ontvang alle goede deugden en idealen "Wees Bereid en ook Gelukkig" jouw leidster Trim.



### Meer informatie

[Collectiesite Museon - CollectionConnection](#)

[Wikidocumentaries \(wikidocumentaries-demo.wmflabs.org\)](#)

[Beeldbank \(beeldbankwo2.nl\)](#)

[Malang \(japaneburgerkampen.nl\)](#)

[Karangpanas \(japaneburgerkampen.nl\)](#)

[Lampersari \(japaneburgerkampen.nl\)](#)

[NR \(japaneburgerkampen.nl\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.