



Adam Hols is geboren op 2 juli 1890 in Den Haag. Hij was de zoon van timmerman Hendrik Hols en Maria Huijbregts. Hij trouwde in oktober 1915 in Den Haag met Elisabeth Barbara Johanna Geurts. Ze kregen 4 kinderen, Donald Harold (18 augustus 1918, Den Helder), Yann Harold (10 juli 1920, Den Haag), Mia (26 oktober 1916, Den Haag) en Elisabeth Eva (12 januari 1922, Den Haag).

Adam was onderwijzer en werd in 1927 leraar bij de school van de Bataafse Petroleum Maatschappij bij het boorterrein in Louise op Borneo. Er volgden verschillende standplaatsen en in 1936 werd hij benoemd als hoofd van de Hollands Chinese school in Medan. Een jaar later werd hij schoolhoofd in Tjimahi en daar bleef hij werken tot zijn pensioen in 1950.

Adam was in 1936 vicevoorzitter van de Afdeling Medan van het NIPV. Zijn zoon Donald werd in 1937 scoutsleiding (vaandrig) van IEV groep 1 van de NIPV in Medan. Dochter Mia werd welpenleidster bij deze groep. Later werd ze Akela bij groep 1 Kaki in Bandung.

IEV was het Indo-Europeesch Verbond, een sociale beweging en politieke organisatie opgericht in 1919. Deze organisatie streed voor gelijkheid van rassen en politieke zeggenschap. Het was een van de eerste en grootste Europese organisaties in Nederlands-Indië die verlangde naar een onafhankelijk land, maar wel met een relatie met Nederland. De IEV-Padvinderij werd tegen het eind van 1928 opgericht in Bandung, als onderdeel van de IEV-Jeugdorganisatie verkort IEVJO. In augustus 1929 scheidde zij zich hiervan af en sloten zich aan bij de Vereeniging Nederlandsch Indische Padvindes (NIPV).

Adam werd tijdens de Japanse bezetting geïnterneerd in kamp 4e en 9e bataljon in Tjimahi. Dit kamp lag in het noordelijk stadsdeel van Tjimahi. Het omvatte de kazernes van het 4e en 9e Bataljon. Het was eerst een krijgsgevangenkamp, pas eind januari 1944 werd het burgermannenkamp. Zijn vrouw en dochter Elisabeth Eva zaten in kamp Tjihapit bij Bandung. Ook dochter Mia zat met haar kinderen in dit kamp.

Donald werd krijgsgevangen genomen en geïnterneerd in diverse kampen op Java. Hij overleed op 5 april 1945 vlakbij Saigon. Yann Harold kwam om in Nederlands Indië, op 28 november 1945 te Batavia.

Meer informatie

[Registratie Adam Hols & Elisabeth Barbara Johanna Geurst & Maria Hols & Elisabeth Eva Hols & Donald Harold Hols & Yann Harold Hols in 1913 » Open Archieven](#)

[Geboorte Adam Hols op 2 juli 1890 te 's-Gravenhage » Open Archieven](#)

[Huwelijk Adam Hols & Hendrik Hols & Maria Huijbregts & Elisabeth Barbara Johanna van Geurst & Hendrik Johannes van Geurst & Johanna Maria van Wouw op 6 oktober 1915 te 's-Gravenhage » Open Archieven](#)

[Registratie Adam Hols & Elisabeth Barbara Johanna Geurst & Maria Hols & Donald Harold Hols & Yann Harold Hols & Elisabeth Eva Hols in 1913 te 's-Gravenhage » Open Archieven](#)

[Deli courant » 09 nov 1936 - Art. 8 | Delpher](#)

[De Sumatra post » 19 mei 1937 - Art. 42 | Delpher](#)

[Bataafse Petroleum Maatschappij - Wikipedia](#)

Het Indisch Leidersblad juni 1937

[Moesson | 15 mei 1994 | pagina 17 - Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief \(pictura-dp.nl\)](#)

[Donald Harold Hols \(oorlogsgravenstichting.nl\)](#)

[Yann Harold Hols \(oorlogsgravenstichting.nl\)](#)

[Tjimahi \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Bandoeng \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Registratie Adam Hols \(in het jaar 1836-1936\) » Open Archieven](#)

[De locomotief » 23 jul 1936 - Art. 137 | Delpher](#)

[Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië » 19 jul 1937 - Art. 301 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.