

Nederlandse burgers en militairen werden in de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost Azië door de Japanners geïnterneerd in kampen. Enkele van deze kampen waren alleen voor krijgsgevangenen, andere hadden zowel burgerlijke als militaire geïnterneerden en weer anderen waren exclusief bestemd voor burgers. In veel van deze kampen begonnen de scouts met ondergrondse bijeenkomsten. Militairen in de werkkampen langs de Birmaspoortlijn en in kampen in Nederlands Indië richtten stammen op en in de burgerkampen begonnen scoutingvrijwilligers met het organiseren van activiteiten voor de daar aanwezige kinderen.

## Lampersari, Semarang, Midden-Java

Dit kamp, ook bekend onder de naam Lampersari Sompok, bestond uit een groot aantal kamponghuisjes en een school, gelegen aan weerszijden van de Lampersari-weg in het oosten van Semarang. Deze straat wordt vermeld op de stadskaart van Semarang in de Stedenatlas van Nederlands-Indië.



## Scouting

In dit kamp waren padvindsters actief. De padvindsters hadden de patrouilles Mozaiekjes, Onkruidjes, de Leeuw en Honden, onderdeel van de Klappersterrentroep. Een deel van de meiden waren ook voor de oorlog actief in Malang en zaten voor een deel samen in het interneringskamp De Wijk in Malang.

De volgende scouts waren hier actief:

- Ro Vermeulen
- Bepie Lanting

De leden van de padvindstergroep uit Malang

- Wies Dutry van Haeften lid van Mar, senior patrouilleleidster

- Benny van Haastert lid van Mar
- Linie Filet lid van Mar
- Zus van Heuven lid van Mar
- Els Thieme lid van Mar, (patrouille) leidster klappersterrentroep
- Lily van Dongen lid van Mar
- Adri van Son leidster, gildenaam Trim
- Til de Ridder lid klappersterrentroep
- Ward Otto leidster klappersterrentroep
- Jet van Dugteren lid klappersterrentroep
- Hannie Moulijn lid klappersterrentroep
- Nele van Houweninge lid klappersterrentroep
- Winnie Angenent lid klappersterrentroep
- Nel Sombeek lid klappersterrentroep
- Hilleke lid klappersterrentroep
- Anna Siedenburg hoofd commissarresse, Oam

### Meer informatie

[Achter-kawat-en-Gedek.pdf \(s-i-d.nl\)](#)

[Lampersari \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[NR \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[1 \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.