

Antonius (Ton) Johannes Jozephus van der Borg is geboren op 23 oktober 1919 in Groningen. Hij was de zoon van Henricus Dominicus van der Borg (1879-1956) en Hendrika Johanna Maria Berger (1880-1938). Hij had een broer Hendrikus Jozephus (Henry) (1923). Zijn vader was onderwijzer.

Binnen de Heilige Martinusparochie in Groningen werd in 1932 de eerste katholieke groep opgericht, de Sint Ludgergroep. Er werd begonnen met welpen onder leiding van Akela Wachters en een jaar later startten de verkenners met Hopman van Erp. In 1938 werd gestart met de eerste katholieke stam in het Adjunctenaat (katholiek district) Groningen, de Walfriedstam. Ton was voortrekker bij deze stam en zijn broertje Henry was waarschijnlijk verkenners.

In oktober 1938 verhuisde Ton naar Utrecht, mogelijk om Indisch recht te gaan studeren.

De voortrekkers werden samen met de pioniersters van de Ludwinagroep door medevoortrekker Bert Timmer uitgenodigd om op 16 november 1941 aanwezig te zijn bij het kampvuur ter ere van zijn verjaardag. Ook zijn broertje Henry was hierbij aanwezig.



Ton werd kandidaat Indisch Ambtenaar bij het Binnenlands bestuur en vertrok na de oorlog naar Nederlands-Indië.

Hij overleed ten gevolge van tyfus op 29 april 1946 in het Sint Carolusziekenhuis in Batavia, NOI. Hij werd in eerste instantie begraven op het RK kerkhof in Batavia en later herbegraven op het Nederlands Ereveld Menteng Pulo in Batavia.



Op begraafplaats Selwerderhof in Groningen worden met het Indië monument de soldaten uit de provincie Groningen herdacht die in 1945-1962 omkwamen in voormalig Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea.

Meer informatie

[Geboorte Antonius Johannes Jozephus van der Borg op 23 oktober 1919 te Groningen »](#)

[Open Archieven](#)

[Geboorte Henricus Jozephus van der Borg op 23 januari 1923 te Groningen » Open](#)

[Archieven](#)

[Antonius Johannes Jozephus van der Borg | Oorlogsgravenstichting](#)

[Antonius Johannes Jozephus van der Borg \(Groningen, 23 oktober 1919 - Batavia, 29 april 1946\) - Oorlogsbronnen.nl](#)

[| Nationaal Archief](#)

[A.J.J. van der Borg | Lijst van gevallen tijdens oorlogen en missies sinds de Tweede Wereldoorlog](#)

[Indië-monument \(Groningen\) - Wikipedia](#)

✠ Heden ontvingen wij het droevige bericht, dat op 29 April 1946 te Batavia, in het Sint Carolus Ziekenhuis, na een kortstondige ziekte en na het ontvangen van de H.H. Sacramenten is overleden onze lieve zoon, broer, zwager en oom

ANTONIUS JOHANNES JOSEPHUS VAN DER BORG

Cand. Ind. Ambt. Binnenl. Bestuur, geb. 23 October 1919.

Hij werd begraven 30 April 1946 op het R.K. Kerkhof te Batavia.

Groningen:
H. D. v. d. BORG,
Turftorenstr. 15a

Eindhoven:
P. L. H. v. d. BORG
O.E.S.A.

Groningen:
G. N. STOKKERMANS-
v. d. Borg
N. J. STOKKERMANS
en kinderen

Glasgow:
RIE v. d. BORG

Amsterdam:
H. S. M. SODENKAMP-
v. d. Borg
Th. SODENKAMP

Groningen:
H. J. v. d. BORG
en verloofde

Uitvaartdienst heeft heden plaats gehad om 9 uur in de St. Martinuskerk.

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.