

Cornelis (Kees) Magielse is geboren op 10 juli 1925 in Utrecht. Hij was de zoon van Cornelis Magielse en Adriana van Lunteren. Zijn ouders trouwden op 22 juni 1905 in Zeist. Ze waren thuis met zeven kinderen.

Hij werd in mei 1939 welkom geheten als verkenners bij groep 9, de Van Beeck Calkoengroep in Utrecht in *De verkenners, officieel orgaan voor de Padvinders Beweging in Nederland*. Deze groep werd opgericht in 1930 en in 1934 gesplitst in groep 9 zeeverkenner (Van Beeck Calkoengroep) en groep 10 landverkenner (Prins Gustaaf Adolfgroep).

Utrecht: Jaap Hennink (Prins Bernhard Gr.)  
Wouter Altink (3e Gr. N.C.V.P.)  
Jan Bakker, Hans Edelkoort, Gerard v. d. Graaf, Kees Magielse, Wim v. Oostveen, Johnny v. d. Steen, Marius v. d. Vliet, Jan Yperlaan (v. Beeck Calkoen Gr.)

Kees trouwde op 28 december 1944 in Utrecht met Petronella Tieland (Utrecht, 1927). Ze kregen twee kinderen, Cornelis Jan Stefanus (1945) en Jan Stephanus (1948).

Na de oorlog nam hij dienst in het leger en ging naar Nederlands-Indië. Hij was korporaal bij 2-5-8 RI. Op 27 februari 1949 kwam hij samen met 6 collega's om tijdens een konvooi beschieting op de weg Puau-Panggung naar Sugiwaras op Zuid Sumatra. Ze werden direct na de overval met een militaire truck opgehaald en onder de Nederlandse driekleur opgebaard op de galerij van de officierswoning in Pulau Pangung. Ze werden snel daarna begraven aan de rand van een veld met jonge theestruiken en de volgende dag werd het graven van eenvoudige houten kruizen voorzien. Hij werd op 25 november 1949 bijgezet op het Nederlands Ereveld Pandu in Bandung.



Hij wordt herdacht op het 'Indië-monument' in Utrecht. Dit monument is opgericht ter nagedachtenis aan 52 Utrechtse militairen die in de periode 1945-1962 in het voormalige Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea zijn gesneuveld.

## Meer informatie

[Cornelis Magielse \(Utrecht, 10 juli 1925 - Pulau Pangung, 27 februari 1949\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[De verkenners; off. orgaan voor de Padv. Beweging in Nederland, jrg 25, 1939, no. 5, 1939 » 1939-05 - Pag. 9 | Delpher](#)

[| Nationaal Archief](#)

[Cornelis Magielse | Oorlogsgravenstichting](#)

[Overlijden Cornelis Magielse, 27-02-1949 \(Het Utrechts Archief\) - Het Utrechts Archief](#)

[Huwelijk Cornelis Magielse en Petronella Tieland, 28-12-1944 \(Het Utrechts Archief\) - Het Utrechts Archief](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.