



Jan Jozef Gabriël Maria Crousen werd geboren op 4 mei 1926 te Heerlen. Hij was de zoon van Frans Joseph Crousen en Maria Catharina Leonora Damen.

Hij was vaandrig bij de verkenners van de Christus Koninggroep. Hij werkte in het Centraal magazijn van de O.N.I.

Jan werd als marinier naar Nederlands Indië gezonden en overleed door een noodlottig ongeluk op 30 oktober 1947 te Bondowoso. Hij ligt begraven op het Nederlands ereveld Kembang Kuning te Surabaya.



Meer informatie

[Jan Jozef Gabriël Maria Crousen \(oorlogsgravenstichting.nl\)](http://oorlogsgravenstichting.nl)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.