



Hendrik (Henk) Wolterus de Wilde is geboren op 11 september 1926 te Dieren. Hij was de zoon van Nicolaas Hendrik de Wilde en Bernadine Antoinette Nauta Andrea.

In 1932 werd in Dieren de Thunargroep door Hopman Oskamp opgericht. De verkenners maakten gebruik van het Jachthuis, de Havelaarstuin en de oude schuur die er stond bij Ellecom. Voor de welpen werd in 1936 het Welpenhuis, door de leden zelf gebouwd van dennenstammen, geopend. In 1937 werd de Malocostam opgericht. Henk werd in 1933 als welp actief bij de Thunargroep in Dieren. In december 1937 werd Henk welkom geheten als verkenners in *De Verkenners*, officieel orgaan van de Padvindersbeweging in Nederland. Anton Trentelman was ook lid van deze groep.

Tijdens de oorlog, toen een groot deel van de mannelijke bevolking naar Duitsland werd afgevoerd om als dwangarbeider in het kader van de Arbeitseinsatz te werken, maakt hij zich nuttig in het dorp.

Na de oorlog ging hij naar Nederlands-Indië. Hij vertrok op 9 juli 1947 met de Nieuw Holland en werd ingedeeld bij het 2e imbat, Cie 'L'. Zijn commandant was kapitein der mariniers Grijzen. Tijdens een patrouille werd marinier de Wilde op 26 augustus 1947 bij Modjokerto door een vijandelijke kogel levensgevaarlijk gewond. Dezelfde dag overleed hij in het Marinehospitaal te Soerabaja. Hij werd begraven op het Nederlands Ereveld Kembang Kuning in Soerabaja.



Meer informatie

[Hendrik Wolterus de Wilde \(oorlogsgravenstichting.nl\)](http://oorlogsgravenstichting.nl)

[H.W. de Wilde | Lijst van gevallen tijdens oorlogen en missies sinds de Tweede Wereldoorlog](#)

[Scouting Dieren](#)

[Nr.-197-12-2017.pdf \(oudheidkundigekring.nl\)](#)

De Verkenners, december 1937

Zutphensch dagblad voor Achterhoek en Veluwezoom, 30 augustus 1947.

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.

OPROEP

Hierbij wordt namens de ouders van wijlen Marn. H.W. de Wilde, stbno. 29569, een beroep gedaan op hen, die bovengenoemde Marn. gekend hebben, om eventueel in hun bezit zijnde foto's, waar de Wilde bij op staat, af te willen staan met vermelding van plaats, waar deze genomen zijn.

De foto's kunnen gestuurd worden aan:

Sergt der Marns. L. de Groot, stbno. 40023

Marbrig-Vora-Techpel
Marinierspostkantoor Soerabaia.

Bovengenoemde Sergt. draagt er zorg voor, dat de foto's op de plaats van bestemming komen.

De Marn. de Wilde is 9 Juli 1947 met de „Nieuw Holland” naar Indië gekomen. Hij werd ingedeeld bij het 3e Inbat, Cie. „L” en zijn commandant was de Kapt. der Marns. Grijzen.

Hij is gewond geraakt te Modjoekasri en overleden te Soerabaja op 26 Augustus 1947.

Mannen, namens de ouders bij voorbaat hartelijke dank.

323

Heden bereikte ons uit Indië het verpletterende bericht, dat op 26 Aug. j.l. aan bekomen verwondingen is overleden onze innig geliefde Zoon en Broer

HENDRIK WOLTERUS

Marinier 3e klasse

in de leeftijd van bijna 21 jaar.

Dieren,

N. H. de Wilde

B. A. de Wilde-
Nauta Andreae

Wassenaar,

C. de Wilde

Dieren,

N. H. de Wilde Jr.

Dieren, 27 Aug. 1947.

Gevallen voor het Vaderland.

Nog maar nauwelijks enkele weken was onze plaatsgenoot H. W. de Wilde in het verre Indië of zijn ouders kregen reeds deze week de ontstellende tijding dat hun zoon gevallen was. Bijzonderheden omtrent zijn sneuvelen zijn nog niet bekend, doch wij weten zeker, dat Henk de Wilde tot het laatst toe zijn plicht tegenover zijn Vaderland gedaan heeft en als een man gevallen zal zijn. In ons dorpsleven en dan speciaal in de padvinderij en sportclubs zal Henk erg gemist worden. Meer dan dertien jaar was hij een trouw lid van de Ned. Padvinderij en heeft steeds er naar gestreefd de padvindersidealen te verwezenlijken. In de oorlogstijd, toen heel onze mannelijke jeugd gedwongen was voor de vijand te werken heeft hij zich bij iedereen populair gemaakt en wij weten, dat onze dorpsgenoten het verlies, geleden door de fam. De Wilde, ook gedeeltelijk als hun verlies zullen aanvoelen.

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.