

Johan (Han) Marinus Geill is geboren op 2 januari 1928 in Utrecht. Hij was de zoon van Hendrik Geill en Catharina Maria Henrotte.

Hij was na de oorlog Voortrekker bij de Koning Arthur stam van de Bisongroep in Zeist. Op 16 maart 1946 is hij voor het laatst aanwezig bij een stambijeenkomst. In 1948 wordt het een districtsstam.

Han gaat als militair naar Nederlands Indië. Hij nam dienst op 3 januari 1946 in Steenwijk en vertrok naar Indië via Engeland op Goede Vrijdag 1946. Hij was vrijwillig soldaat-ziekenverpleger 1e klas in het ziekenhuis van Tjimahi op Java. Daar overleed hij op 5 november 1946 aan tyfus na eerst ten onrechte behandeld te zijn voor malaria. Hij vervulde onder moeilijke omstandigheden zijn menslievende taak blijmoedig en plichtsgetrouw. Han werd begraven op het Nederlands Ereveld Pandu.



In september 1947 staat in het logboek van de stam:



Een droevig feit moet ik hier melden. In de winter van het vorig jaar is een onzer Stamleden in militaire dienst, Han Geill overleden. Hij bevond zich in Indië en rust nu op een van de heuvelen op Java.  
Rust nacht trouwe makker.



Heden bereikte ons het ontstellend bericht, dat onze lieve, flinke Zoon, Broer en Verloofde

**HAN**

oud 18 jaar, op 5 November j.l. als vrijwillig soldaat-ziekenverpleger 1e kl. in het Hospitaal te Tjimahi (Java) is overleden ten gevolge van malariekoorts.

Hij vervulde onder moeilijke omstandigheden zijn menslievende taak blijmoedig en plichtsgetrouw.

H. GEILL  
C. M. GEILL-Henrotte  
YOKE  
NANNY BOERMAN

Zeist, 6 November 1946  
Jullianalaan 58

## Meer informatie

[Johan Marinus Geill | Oorlogsgravenstichting](#)

[Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea | Lijst van gevallen tijdens oorlogen en missies sinds de Tweede Wereldoorlog](#)

Logboek Koning Arthur stam 23 juni 1945 - juli 1949 Zeist, Scoutingmuseum Baarn

["De huifkar"; algemeen maandblad van en voor voortrekkers der Nederlandsche Padvinderebeweging, jrg 6, 1938, no. 58, 1938 » 1938-03 - Pag. 15 | Delpher](#)



overleden door typhus, na eerst, ten onrechte, behandeld te zijn voor malaria. Deed dienst als hospitaalsoldaat Strotroepen. Indienst 3-1-'46 in Steenwijk. Naar Indië via Engeland Goede Vrijdag '46.

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.