



Gerardus (Gerard) Johannes van Krevel is geboren op 9 april 1926 in Ede. Hij was de zoon van Johannes Nicolaas van Krevel en Anna Maria van Meiland.

Gerard was scout bij de katholieke Sint Tarcisiusgroep in Ede. Nadat in 1930 de landelijke jeugdbeweging voor Katholieke Verkenneren was opgericht, startte op 6 januari 1931 de St. Tarcisiusgroep in Ede met het spel van verkennen. In 1937 nam de groep deel aan de 5e Wereld Jamboree in Vogelenzang. Op 2 april 1941 werd Scouting verboden, maar een aantal leden van de groep hield stiekem, onder leiding van onder andere Hopman Henk Wildenburg, geheime opkomsten. In 1942 houden ze een illegaal kamp in Achterberg.

Op 20 jarige leeftijd moest hij zich op 3 december 1946 als dienstplichtig militair melden bij de artillerie op de Edese kazerne. Al snel werd hij overgeplaatst naar het 4^e Bataljon Jagers. Op 30 mei 1947 was de militaire opleiding van Gerard van Krevel voltooid. Vanaf het station Ede-Wageningen vertrok hij met het 4^e Bataljon Jagers naar de haven van Rotterdam. Hier gingen ze aan boord van het stoomschip "Johan de Witt" dat hen naar Nederlands-Indië bracht.

Na bijna vier weken op zee kwamen ze op 28 juni aan in de haven van Soerabaja op Java, waar ze aanvankelijk in de Kromhoutkazerne werden gelegerd. Het 4^e Bataljon Jagers waarbij Gerard diende voerde patrouilles en operaties uit in het oostelijk deel van het eiland Java. Gerard maakte zowel de Eerste als de Tweede Politonele Actie mee. Tijdens de Tweede Politonele Actie werd de eenheid van Gerard ingezet in de Madioensector op Oost-Java.

Op 3 augustus komt er een staakt het vuren tot stand. De oorlog lijkt voorbij, maar nog altijd gaan kleine aanslagen, operaties en gevechten door. Op 10 augustus 1949, een week na de wapenstilstand, rijdt het voertuig van Gerard op een bermbom in de omgeving van Pagergoenoeng bij Kampak op Oost-Java. Hij raakt bij de explosie zwaar gewond en wordt overgebracht naar het veldhospitaal te Kediri. Daar overlijdt hij op 15 augustus 1949 aan zijn verwondingen en werd in eerste instantie begraven in Kediri. Op 11 oktober 1949 werd hij herbegraven op het Nederlands ereveld Kembang Kuning te Surabaya



Aan Gerard werd postuum het Ereteken voor Orde en Vrede verleend.

Gerard wordt herdacht op het Monument voor Grenadiers en Jagers in Schaarsbergen.

Zijn naam staat ook op de gedenkzuil bij het Mausoleum in Ede. De gedenkzuil aan de militairen die in de Tweede Wereldoorlog of tijdens de strijd in voormalig Nederlands-Indië en de overzeese gebiedsdelen zijn gesneuveld. Tijdens de herdenking op 4 mei leggen de Edese scouts elk jaar één van hun bloemstukken bij deze zuil. De jongens scoutsspeltak van de Tarcisiusgroep heet de Krevelscouts.



Meer informatie

[Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea | Lijst van gevallen tijdens oorlogen en missies sinds de Tweede Wereldoorlog](#)

[Gerardus Johannes van Krevel \(oorlogsgravenstichting.nl\)](#)

[G.J. van Krevel | Lijst van gevallen tijdens oorlogen en missies sinds de Tweede Wereldoorlog](#)

[Geschiedenis - Scouting Tarcisius Ede \(tarcisius-ede.nl\)](#)

[Krevel, \(van\) Gerardus Johannes. - Dodenboek Grenadiers & Jagers](#)

[Schaarsbergen, 'Monument voor Grenadiers en Jagers' - Nationaal Comité 4 en 5 mei : Nationaal Comité 4 en 5 mei](#)

[Ede, gedenkzuil op de Paasberg - Nationaal Comité 4 en 5 mei : Nationaal Comité 4 en 5 mei](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.