

Friedrich (Frits) Hermann Robert van Son is geboren op 5 april 1925 in Rotterdam. Hij was de zoon van Goossen Hendricus van Son en Johanna Slingerland. Hij had een zusje Elisabeth Geertje (1929).

Frits was stuurman en stuwende kracht bij de Willem de Zwijgergroep in Rotterdam. Deze groep werd direct na de oorlog opgericht op 16 september 1945 en zat in Rotterdam Zuid. Er werd gezeild op de Binnenmaas bij Maasdam.

Hij werd na de oorlog uitgezonden naar Nederlands Indië. In de omgeving van Bekioen werd een militaire oefening gehouden in het kader van de West-Europese gevechtsopleiding, waaraan werd deelgenomen door de afdeling van het 424<sup>e</sup> Bataljon Infanterie van de Koninklijke Landmacht. Frits van Son van de ondersteuningscompagnie werd op slag gedood toen zijn bren-carrier op 31 maart 1950 in een ravijn stortte.

Hij werd met militaire eer begraven op het Ereveld Noord-Sumatra. Later werd hij herbegraven op Nederlands Ereveld Leuwigajah in Chimahi.



#### Meer informatie

[Registratie Friedrich Hermann Robert van Son \(in het jaar 1947-1994\)](#)

[» Open Archieven](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvindes, jrg 32, 1949-1950, no. 7, 1950 » 1950-04 - Pag. 16 | Delpher](#)

[Friedrich Hermann Robert van Son | Oorlogsgravenstichting](#)

[Willem de Zwijger \(Rotterdam\) - Scoutpedia.nl](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.