



Frederik Hendrik (Freek) Santing werd geboren op 21 november 1925 te Utrecht. Hij was de zoon van Geert Santing en Aaltje Prins.

Freek was roverscout (voortrekker) bij de Rambonnetstam van de Vaandrig Lengtongroep in Zwolle.

Na de bevrijding diende hij als dienstplichtig soldaat bij de 6e Infanterie Brigade "Gemzenbatiljon" en werd uitgezonden naar Nederlands Indië.

Het bataljon was gevormd uit dienstplichtigen van de lichter '46. Direct na aankomst te Medan, Sumatra, werd het bataljon gelegerd in de west sector met o.a. posten te Soengei, Padang Boelang Estsate en aan de Achterweg. In de loop van de 1e politionele actie, die begon op 21 juli 1947, nam het bataljon de bezetting over van Arnhemia en Bindjei. Ook kreeg het bataljon een post bij de bruggen over de Wampoe bij Stabat.



Na de 1e politionele actie werd het bataljon gelegerd rond Tandjong Poera en Stabat waar zware gevechten plaats vonden. Eind september opende de TNI zelfs een groot offensief om Tandjong Poera en de bruggen over de Wampoe te heroveren. Na een felle strijd o.a. bij Darat en Batang Serangan kon de aanval worden afgeslagen. Met verdere acties werd de TNI gedwongen zich verder terug te trekken. Pas eind november brak er een periode van rust aan.

Freek is gesneuveld op 11 november 1947 te Tandjong Poera (Sumatra) en is bijgezet op het Ereveld Leuwigajah in Cimahi.

Op 15 augustus 2002 werd in Zwolle een Indië monument onthuld. Hiermee worden militairen in dienst van het Koninkrijk 1940-1945, burgers in voormalig Nederlands-Indië en militairen in dienst van het Koninkrijk na 1945 herdacht. Freeks naam staat op het monument.



Meer informatie

[Frederik Hendrik Santing](#)
(oorlogsgravenstichting.nl)

[Zwolle, 'Indië-monument' - Nationaal Comité 4 en 5 mei](#)
[4-2 Regiment Infanterie \(indie-1945-1950.nl\)](http://4-2 Regiment Infanterie (indie-1945-1950.nl))

Heden ontvingen wij de treurige tijding, dat te Tandjong-Poera (Sumatra) is gesneuveld onze lieve Zoon en Broeder,

Freek,
in de leeftijd van 21 jaar.

Hij ruste zacht in de vreemde.

G. Santing.
A. Santing—Prins.
Henk.

Zwolle, 11 Nov. 1947.
Bilderdijkstraat 16.

Heden ontvingen wij de ontstellende mededeling, dat te Tandjong-Poera (Sumatra) is gesneuveld onze beste Neef,

Freek Santing.
Nimmer zullen wij hem vergeten.

A. Santing
J. Santing—

Buiten
F. Santing

A. Santing—
van Nieuwenhoven
P. Hoekstra
D. Hoekstra—

Santing
H. W. Santing
J. C. Santing—

Tuyten
en Kinderen.

Zwolle, 11-11-1947.

Met diep leedwezen geven de voortrekkers van de Rambonnestam kennis, dat het lid van de stam,

Freek Santing,
bij het vervullen van zijn plicht als militair in Indië is gevallen.

Zwolle, Nov. 1947.

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.