

Franz Peter Johann Karl August Wilhelm Jörge d'Irányi is geboren op 18 september 1913 in Wenen, Oostenrijk.

In 1935 woonde hij in Voorburg en werd tot Nederlander genaturaliseerd. In maart 1937 werd hij hopman van Groep 22 in Den Haag. Hij was daarnaast districtscommissaris bij Scouting. Hij trouwde met Dorothea Louise Aleida Spenkelink (Batavia, 1912).

Hij vertrok naar Nederlands Indië in november 1938 en was daar Assistent Sidamanik der Handels Vereniging Amsterdam (HVA) in Medan. Hij werd hier hopman van groep 6, de Rimboejagers van het NIPV in Medan. In december 1939 gaven ze een jaarlijkse uitvoering

Zaterdagmiddag gaven de Rimboejagers (Padvindersgroep Medan VI) hun jaarlijkse uitvoering op hun oefenterrein aan de Pr. Beatrixlaan. Zooals de leider der groep, Hopman d'Iranje, in zijn openingswoord tot uiting bracht was, in verband met de benarde tijdsomstandigheden, hij het samenstellen van het programma afgezien van den joligen geest, die een dergelijk padvindersfestijn gewoonlijk kenschetst.

op hun oefenterrein. Bij het samenstellen van het programma werd al rekening gehouden met de 'benarde tijdsomstandigheden'. In 1940 neemt hij de rol van districtscommissaris voor het district Palembang, Bangka en Billiton over van H. Luiting. In 1941 was hij waarnemend districtscommissaris van district Zuid Sumatra. Hij woonde toen in Djambi.

D'Irányi diende bij het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL) als reserve 1^e luitenant bij de cavalerie. Aan het begin van de oorlog wist hij mogelijk naar Australië te ontkomen.

Franz is overleden op 13 oktober 1945 in Medan als gevolg van een terroristische actie en werd 32 jaar. Hij werd in maart 1950 herbegraven op het Nederlands ereveld Leuwigajah te Cimahi. Zijn vrouw woonde na de oorlog in Dunedin, Nieuw Zeeland.

Zijn naam staat op het monument voor de Gevallenen der Cavalerie 1946-1949 in Amersfoort.



Meer informatie

[Achter-kawat-en-Gedek.pdf \(s-i-d.nl\)](#)

[Franz Peter Johann Karl August Wilhelm Jörge d' Irányi \(oorlogsgravenstichting.nl\)](#)

[Oostkust van Sumatra Instituut – in Memoriam.pdf \(leiden.edu\)](#)

[Haagsche courant » 10 jul 1935 - Pag. 10 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 22, 1937, no 3, 1937 » 1937-03 - Pag. 29 | Delpher](#)

[Deli courant » 10 nov 1938 - Art. 54 | Delpher](#)

[De Sumatra post » 18 dec 1939 - Art. 41 | Delpher](#)

[Deli courant » 17 jan 1940 - Art. 16 | Delpher](#)

Het Indisch Leidersblad, januari 1941

[Amersfoort, monument voor de Gevallenen der Cavalerie 1946-1949 - Nationaal Comité 4 en 5 mei : Nationaal Comité 4 en 5 mei](#)
[De Telegraaf » 26 sep 1953 - Art. 281 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.