



Franciscus Johannes Gerardus Maria Knaapen is geboren op 12 juni 1917 in Mierlo. In zijn jeugd woonde hij in Nederlands Indië. Aan het eind van de oorlog woonde hij in Eindhoven.

Hij trouwde op 30 augustus 1945 in Den Haag met Jeanne Marie Fermont. In Nederlands Indië was hij 7 jaar oubaas.

Franciscus meldt zich in de zomer van 1945 voor militaire dienst bij de Koninklijke Landmacht en wordt als reserve majoor ingedeeld bij het 4-7 Regiment Stoottroepen. Wegens het losgebarsten revolutionaire geweld van de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd wordt hij voor de vervulling van zijn dienstverband naar Nederlands-Indië gezonden na een opleiding in Engeland. Op 12 oktober 1945 vertrekt Franciscus aan boord van de SS *Alcantara* naar de Oost. Aan boord van dit schip wordt een voortrekkersstam opgericht, de Admiraal Doormanstam. Ze zijn met 8 oud-voortrekkers en 20 oud-verkenneren. Knaapen werd hiervan Oubaas, A. Vleugel werd Baas en 2e luitenant Maree de voortrekkersleider. De installatie vond plaats in een hoek van de eetzaal.

Op 10 februari 1946 debarkeert Franciscus voor de kust van Sumatra in Muntok na een tussenstop in het Britse Malakka. Eind 1946 neemt Franciscus met zijn onderdeel deel aan acties rond Palembang. Op Nieuwjaarsdag 1947 komt het daar tot een gewelddadig treffen tussen Nederlandse en Indonesische troepen. Tijdens de Eerste Politie Actie van 21 juli tot 4 augustus 1947 nemen de stoottroepen Praboemoelih en het door de revolutionairen in brand gestoken olieveld bij Tjalangdimar in. Ondanks tegenaanvallen van de Indonesische



revolutionairen weten de Nederlandse militairen het gebied rond Praboemoelih vast te houden. Bij deze aanhoudende vijandelijkheden sneuvelt Franciscus op 25 oktober 1947. Hij is 29 jaar geworden en vindt zijn laatste rustplaats in Bandung op het Nederlands ereveld Pandu. Op zijn bidprentje staat: *waar hij als jongen speelde, de schoonste jaren van zijn jeugd, daar kwam hij als man om vrede te stichten.*



Meer informatie

[Franciscus Johannes Gerardus Maria Knaapen \(oorlogsgravenstichting.nl\)](https://www.oorlogsgravenstichting.nl)

[Franciscus Knaapen, Mierlo 1917 | In Memoriam | Brabantse Gesneuvelden 1940 - 2020 Heemkundekring Myerle, Mierlo.](#)

[Franciscus Johannes Gerardus Maria Knaapen \(1917-1947\) » Stamboom Knaapen » Genealogie Online](#)

Gedenk in uw Godvruchtige gebeden
**FRANCISCUS JOHANNES
GERARDUS MARIA KNAAPEN**

Echtgenoot van

Jeanne Marie Fermont

Res. Majoor 4-VII Reg. Stoottroepen

geboren te Mierlo-Dorp 6 December 1917, hij vond de dood te Praboemoelih (Zuid Sumatra), op 25 October 1947, nog tijdig voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden.

Vanaf het uur, dat recht en vrijheid werden geschonden, heeft hij voor recht en vrijheid gevochten. Waar hij als jongen speelde de schoonste jaren van zijn jeugd, daar kwam hij als man om vrede te stichten. Aan dit land in nood gaf hij zijn beste krachten en toen dit land zijn leven vroeg, heeft hij zijn leven gegeven.

Hij was soldaat naar het formaat van de honderdman uit 't Evangelie. Zijn woord was een woord, zijn bevel werd gehoorzaamd en zoals deze droeg hij zorg voor zijn soldaten.

Vrienden hebt dank voor alles, wat gij voor mij zijt geweest; vooral voor de zorg, waarmee gij mij in mijn laatste uren hebt omringd. Weest soldaten, trouw in dienst van God, trouw aan de zaak van ons Koninkrijk.

Vader en Moeder, ik had macht over soldaten: „ga en hij gaat, kom en hij komt”. Nu heeft God gesproken. Zijn bevel is oneindig wijs en goed. 'k Wist, dat gij in tranen bidden zoudt: „De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam des Heren zij geprezen”. Dat was mij een troost in m'n doodstrijd. 'k Dank U, dat gij met zoveel zorg mijn wegen hebt geleid.

Broer en Zusjes, weest goed voor Vader en Moeder. Wij bidden voor elkaar.

Mijn lieve Vrouw, God alleen weet, wat de gedachte aan jou mij 'n sterkte is geweest in mijn harde plicht. Geen afstanden konden ons scheiden. Alleen de dood. Gij zijt mijn alles geweest. Bij God bid ik nu om kracht voor jou.

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.