

Dirk (Dick) Nicolaas Korf is geboren op 15 mei 1921 in Soerabaja, NOI. Hij was de zoon van Jacob Korf.

Hij nam deel aan de 44e Gilwellcursus van 31 juli tot en met 11 augustus 1945 in Ommen. Dit was de eerste cursus na de bevrijding.



Tijdens de oorlog verhuisde hij op 13 januari 1943 naar Zaandam. Hij trouwde op 27 juni 1945 in Zaandam met Dorothea Henriette van Dale (1922, Malang).

Na de oorlog melde hij zich aan als oorlogsvrijwilliger en werd ingedeeld als soldaat 1e klas bij 2-4 R.I. W-Brigade. Hij vertrok op 11 april 1946 naar Nederlands Indië.

Hij raakte gewond op 16 juli 1946 in een gevecht bij Tjiani op West Java bij de bescherming van een mobile colonne van Bandung naar Batavia. Hij stierf tijdens het vervoer naar Buitenzorg. Hij werd bijgezet op het Nederlands Ereveld Menteng Pulo in Jakarta, Indonesië.

Meer informatie

[Huwelijk Dirk Nicolaas Korf & Dorothea Henriette van Dale op 27 juni 1945 te Zaandam » Open Archieven](#)

[De typhoon » 29 jun 1945 - Art. 15 | Delpher](#)

[Dirk Nicolaas Korf | Oorlogsgravenstichting](#)

[Dirk Nicolaas Korf \(Soerabaja, 15 mei 1921 - Buitenzorg, 16 juli 1946\) - Oorlogsbronnen.nl](#)

[D.N. Korf | Lijst van gevallen tijdens oorlogen en missies sinds de Tweede Wereldoorlog](#)

[Algemeen Handelsblad » 20 jul 1946 - Art. 82 | Delpher](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.