



Bernard Jakob Schulte is geboren op 30 juni 1913 in Breda. Hij was de zoon van Wilhelm Gerhard Bernard en Maria Cornelia Hendrica van Meurs.

In oktober 1931 werd hij vaandrig (scoutsleiding) bij de katholieke St. Gerardus Majella groep in Breda. Hij stopte daar in april 1933. Een jaar later, in september 1934 werd hij voor een jaar vaandrig bij de St. Jorisgroep.

Hij woonde aan het begin van de oorlog in Maastricht en was automonteur. Als de Nederlandse verdediging bezwijkt onder de Duitse inval, besluit Bernard naar het Verenigd Koninkrijk uit te wijken om vandaaruit aan geallieerde zijde de strijd tegen de Duitse bezetter voort te zetten. Als sergeant wordt hij, net als de rest van het resterend Nederlands luchtvaartpersoneel, gedetacheerd bij de Britse Royal Air Force (RAF).

Na de oorlog wordt Bernard, inmiddels gepromoveerd tot 1e luitenant, ingedeeld bij de Artillerie Verkenningsafdeling (ARVA) van de Luchtstrijdkrachten van de Koninklijke Landmacht. Als technisch officier dient hij in Nederlands-Indië op vliegbasis Tjililitan bij Batavia, waar onder andere in gedemonteerde staat aangekomen Auster-vliegtuigen worden geassembleerd. Op 3 februari 1947 is het eerste van deze geassembleerde toestellen afgeleverd en samen met officier-vlieger Catharinus Marius van der Schatte Olivier houdt Bernard hier een testvlucht mee. Voor de ogen van het gehele squadronpersoneel stort het toestel al aan de rand van het vliegveld neer. Beide inzittenden overleven de crash niet; Bernard is 33 jaar geworden.

Hij werd begraven op Ereveld Menteng Pulo in Jakarta. Zijn naam staat op het 'Gedenkteken Luchtvaardenden' in Soesterberg en op het 'Indië-monument' in Breda .

Meer informatie

[Bernard Schulte, Breda 1913 | In Memoriam | Brabantse Gesneuvelden 1940 - heden](#)

[Bernard Jakob Schulte \(Breda, 30 juni 1913 - Batavia, 3 februari 1947\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Bernard Jakob Schulte | Oorlogsgravenstichting](#)

[Soesterberg, 'Gedenkteken Luchtvaardenden' - Nationaal Comité 4 en 5 mei : Nationaal Comité 4 en 5 mei](#)

[Breda, 'Indië-monument' \(1\) - Nationaal Comité 4 en 5 mei : Nationaal Comité 4 en 5 mei](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 17, 1933, no. 4, 1933 » 1933-04 - Pag. 7 | Delpher](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 18, 1934, no. 8, 1934 » 1934-09 - Pag. 10 | Delpher](#)



IDENTITY CARD FOR FOREIGN AIR PERSONNEL (All Ranks)

This is to certify that No.
SGT. BERNARD SCHULTE
 (Rank and full name)

whose description is contained herein is
SERVING IN THE ROYAL
NETHERLANDS ARMY AIR FORCE
 and is exempted from the provisions of the Aliens Order.

Changes of rank are to be certified below

Date	Rank	Signature and rank of officer certifying

Description
 Height..... **5.10** Build..... **MEDIUM**
 Colour of eyes..... **BROWN** Colour of hair..... **BROWN**
 Date of birth..... **30TH JUNE 1913**



No. **F.P. 39158**

Signature of holder.....
 Signature of Permit Officer, Provost Marshal, R.A.F.
 Issuing Office stamp
PROVOST MARSHAL ROYAL AIR FORCE
4 - JUN 1945
PERMIT OFFICE

+

Gedenk in Uw gebeden de ziel van
Bernard Jacob Schulte
 Eerste Luitenant der Luchtstrijdkrachten

geboren te Breda 30 Juni 1913, overleden te Tjililitan bij Batavia 3 Februari 1947, na voorzien te zijn van de laatste H.H. Sacramenten en aldaar den 4 Februari op het ereveld begraven.

Hij is gevallen en op dezelfde tijd ontviel hij ons, maar zijn ziel is gestart en opgestegen tot een wijde, blijde vlucht ver boven de aarde, tot voor de troon van God. Moge hij daar rust vinden, en in eeuwig geluk in werkelijkheid aanschouwen, wat hij hier op aarde zoo innig geloofde. Gelukkig, dat de deugd niet wordt afgemeten naar de jaren, die wij op aarde geleefd hebben, maar naar de wijze, waarop we die jaren hebben besteed. Zijn hart hield hij vrij en gericht tot God omhoog, want hij wist, dat wij hier geen blijvende woonplaats hebben.

Allen, die hem hebben gekend, zullen naar waarheid van hem getuigen, dat hij zijn leven bovenmate vruchtbaar heeft gemaakt door onverdroten stalen plichtsvervulling en onbuitzuchtige, volhardende en zichzelf-vergetende zorg voor allen, die zijn hulp nodig hadden.

Dierbare moeder; zwaar is het leed. Gedenk de offergang van Maria. Zij offerde het dierbaarste, wat zij bezat. We zullen elkander weerzien voor de troon van God.

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.