



Willem Jan Kruys is geboren in Pangkalan Brandan, Sumatra, op 13 januari 1906. Hij was een telg uit een bekend marinegeslacht, kleinzoon van Gerhardus Kruys en W.J. de Bruyne (resp. vaders en moeders zijde) en neef van Theodoor Louis Kruys.

Tijdens de Wereld Jamboree van 1937 komt hij voor het eerst in aanraking met Scouting. Als jongere kon hij geen lid worden omdat hij altijd in plaatsen woonde waar geen Scouting was. Op 15 augustus 1938 wordt hij benoemd tot luitenant-ter-zee eerste klasse en wordt geplaatst op het Departement van Marine te Den Haag. Voor de oorlog is hij assistent hoofdkwartierscommissaris voor Zeeverkenners.

Hij steekt in de meidagen van 1940 over naar Londen en heeft de leiding bij de overtocht van de admiraliteit naar het Verenigd Koninkrijk. Op 6 mei 1942 wordt hij belast met het commando over de zojuist te Glasgow afgebouwde nieuwe jager Tjerk Hiddes, waarmee hij tot 21 januari 1944 actief deelneemt aan de strijd tegen de vijand. Aanvankelijk deed hij veel escortes van geallieerde konvooien op de Atlantische Oceaan, later (december 1942) de beroemde Timortochten waarbij hij 1200 personen (met name KNIL-personeel), zonder dat de Japanners dat opmerken, van Timor evacueert in drie uiterst risicovolle operaties. Hij wordt daarvoor door President Roosevelt persoonlijk benoemd tot Officer Legion of Merit. Later wordt hij voor deze acties onderscheiden met het Ereteken voor bijzondere krijgsverrichtingen Timor 1942. Opvallend is dat tijdens de acties met de "Tjerk Hiddes" gedurende zijn gehele commandoperiode geen noemenswaardige schade aan schip of bemanning werd opgelopen. De Britse Koning George VI onderscheidde hem voor zijn oorlogsacties met de Order of the British Empire.

Ook na de oorlog blijft hij actief binnen de marine en op 4 september 1958 wordt hij bevorderd tot viceadmiraal, waarmee hij de vierde "Admiraal Kruys" in de historie werd.

Na de oorlog was hij Hoofdcommissaris Zeeverkenners. In maart 1948 wordt hij voor twee jaar uitgezonden naar Nederlands-Indië. Hij neemt geen ontslag uit zijn functie maar gaat in Nederlands-Indië proberen in overleg te treden met de padvindsbeweging en de autoriteiten. Hij wordt later Hoofdcommissaris in Nederlands Indië. Bij zijn aftreden in 1953 ontvangt hij de Zilveren Vlaamse Gaai en wordt Ere Hoofdcommissaris.



In Vriezenveen werd op zaterdag 30 mei 1964 een Scoutinggroep opgericht. De groep werd vernoemd naar de vroegere Vriezenveense Kruysfamilie, die in Nederlandse zeevaart en regeringskringen functies hadden. Viceadmiraal W.J. Kruys, Directeur-Generaal van de

Rijksluchtvaartdienst hees na de installatie van de scouts, welpen en leiding de vlag van de

Admiraal Kruys Groep en zijn zuster mevr. Bos-Kruys onthulde een bord met de naam van de groep.

Willem Jan is overleden in Bilthoven op 20 april 1985.

Meer informatie

[Willem Jan Kruys - Wikipedia](#)

[Theodoor Louis Kruys - Wikipedia](#)

[Gerhardus Kruys - Wikipedia](#)

[Geschiedenis - Scouting Admiraal Kruys](#)

Weest Paraat mei 1953

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 26, 1940, no 1, 1940 » 1940-01 - Pag. 20 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 30, 1947-1948, no. 6, 1948 » 1948-03 - Pag. 2 | Delpher](#)

Bij Bestuursvergadering van 25 Maart werd afscheid genomen van H.K.C.-Z.V. W. J. Kruys. De H.C. memoreerde zijn verdiensten in de Padvindersbeweging en betreunde het ten zeerste, dat Schipper Kruys de N.P.V. gaat verlaten. Jarenlang heeft hij zijn beste krachten gegeven aan de Beweging zowel hier te lande als in het voormalige Nederlands-Indië, waar hij o.a. H.C. is geweest. Toen enkele jaren geleden de N.P.V. moeilijke tijden meemaakte was het Schipper Kruys die de vereniging van de ondergang redde.

In verband met al hetgeen Schipper Kruys voor de N.P.V. heeft gedaan, heeft de vergadering besloten hem tot Ere-H.K.C. van de vereniging te benoemen.

Door het Bestuur werden, op voordracht van de Commissie Onderscheidingen, in de laatst gehouden vergadering van 25 Maart j.l. gerechtigd tot het dragen van het onderscheidings-teken „De Zilveren Vlaamse Gaai”.

H.K.C.-Alg. Dienst: Ph. D. Baron van Pallandt
van Eerde.

Ere H.K.C. R. Polis.

Ere H.K.C. W. J. Kruys.

D.C.-Eindhoven Mr A. Fens.

De versierselen werden hen op St. Jorisdag te Utrecht door de H.C. omgehangen. wp 1953

Naast hem de Kapt. ter Zee W. J. Kruys, die gelijk hij bekende, nog een broekje in de Beweging is, vergeleken met de dienstjaren der drie anderen. Schipper Kruys, die als jongen nooit P.V. kon worden omdat hij altijd in plaatsen woonde waar geen troep was, ging als Luitenant ter Zee kijken op de Jamboree, omdat hij het altijd zo aantrekkelijk had gevonden en daar „pikte” de vice-admiraal Osten hem en zo bevond de Luit. ter Zee Kruys zich ineens midden in de Beweging.

w.p.1953



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.