



Wilhelmus (Willem) Johannes Hermanus IJzereef is geboren op 26 juli 1916 in Borne. Hij was de zoon van H A IJzereef en W M van den Berg. Hij had een zusje Antonia (1917) en een broertje Hendrikus (1928). In 1941 overleed een broer op 22 jarige leeftijd. Zijn vader was een tijd wethouder in Borne.

In 1932 werd in Borne de katholieke Sint Stephanusgroep opgericht. Na de oorlog ontstond in 1947 een groep voor Katholieke meisjes, de Sint Martina groep. Beide groepen zijn in 2009 gefuseerd. In juli 1935 kreeg Willem zijn erkenning als vaandrig (scoutsleiding) bij de katholieke Sint Stephanusgroep. Hij stopte in mei 1938.

Willem werd tijdens de mobilisatie reserve tweede luitenant bij de Koninklijke Landmacht en was gelegerd bij Kornwerderzand

Na de capitulatie van het Nederlandse leger in mei 1940 begon de bezetter met het demobiliseren en ontmantelen van het Nederlandse leger. Ongeveer 250.000 bleven in hun garnizoenen, maar zo'n 22.000 werden over de grens gevoerd. Eind mei kregen de meeste krijgsgevangenen Nederlandse militairen in het buitenland hun vrijheid terug. De beroepsmilitairen moesten wel de toezegging doen dat ze de Duitse staat geen schade zouden toebrengen. Willem was landmeetkundig ambtenaar bij Rijkswaterstaat. Tijdens de oorlog woonde hij in Waalwijk.

Nederlandse militairen werden in 1942 en 1943 alsnog opgeroepen om in krijgsgevangenschap te gaan. Na de beroepsmilitairen en aspirant-beroepsofficieren verscheen op 29 april 1943 in alle Nederlandse kranten een oproep aan de resterende voormalige Nederlandse militairen om zich te melden. Ook zij moesten nu in krijgsgevangenschap. Het bevel leidde tot de april-meistaking van 1943 die flinke delen van Nederland platlegde. Uiteindelijk belandden er maar 8.500 van de beoogde driehonderdduizend oud-militairen in krijgsgevangenkampen.

Willem meldde zich niet vrijwillig. Maar op 20 december 1943 werd hij gearresteerd in Rotterdam. Drie dagen later ging hij naar kamp Amersfoort. Hij kreeg krijgsgevangenummer 98716 en ging op 9 januari 1944 alsnog in krijgsgevangenschap. Hij ging in eerste instantie naar Stalag IV B Mühlberg en vier dagen later, op 13 januari 1944 naar Oflag XXI C/Z Grüne bei Lissa. Daar zat hij bijna een jaar. Tussen 26 januari en 4 februari 1945 zat hij gevangen in Stalag VIII C Sagan en vervolgens tot 17 februari 1945 in Stalag IV B Mühlberg. Het laatste deel van de oorlog verbleef hij als krijgsgevangenen in Oflag 67 Neubrandenburg en op 5 juni 1945 keerde hij terug naar Nederland.

Hij trouwde met Anna Cecilia Röling en ze kregen een aantal kinderen. Op een gegeven moment gingen Anna en Willem weer wonen in Borne. Daar was hij onder andere actief met de streekgeschiedenis. Willem overleed op 8 augustus 2003 in Borne.

## Meer informatie

[Boorn & Boerschop 2003-02: In Memoriam Willem IJzereef – Heemkunde Borne](#)

[Twentsch dagblad Tubantia » 05 aug 1916 - Art. 70 | Delpher](#)

[Twentsch dagblad Tubantia » 01 sep 1917 - Art. 74 | Delpher](#)

[Overijsselsch dagblad » 12 jan 1928 - Art. 151 | Delpher](#)

[Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant » 08 feb 1941 - Art. 20 | Delpher](#)

[Twentsch dagblad Tubantia » 14 jan 1955 - Art. 299 | Delpher](#)

[Boorn & Boerschop 2011-03: Verhalen over de protestantse kabouterij en padvinderij in de jaren '40 en '50 – Heemkunde Borne](#)

[Home - Scouting St. Stephanus Martina Borne](#)

[Wilhelmus Johannes IJzereef \(Borne, 26 juli 1916 - locatie onbekend, datum onbekend\) - Oorlogsbronnen.nl](#)

[Wilhelmus Johannes Hermanus IJzereef \(NIMH / Nederlands Instituut voor Militaire Historie\) - Nederlands Instituut voor Militaire Historie](#)

[Registratie op 17 december 1943 te Dordrecht » Open Archieven](#)

[Zoek in alles | Wilhelmus Johannes IJzereef, Gearresteerd op: 20-12-1943 \(Stadsarchief Rotterdam\)](#)

[Zoek in alles | Wilhelmus Johannes IJzereef, Gearresteerd op: 20-12-1943 \(Stadsarchief Rotterdam\)](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 19, 1935, no. 7, 1935 » 1935-07 - Pag. 10 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 24, 1938, no. 5, 1938 » 1938-05 - Pag. 47 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 26, 1940, no. 11, 1940 » 1940-12 - Pag. 26 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.