

Pieter Gerrit Twigt is geboren op 21 oktober 1918 in Alblasserdam. Hij was de zoon van Adrianus Twigt en Aaltje Verzee.

Op 16 december 1936 werd in Kinderdijk Groep 1 Louis Wesselsgroep opgericht. Er werd begonnen met verkenneren, maar al binnen jaar kwamen ook de stam en de welpen van de grond. In oktober 1938 verscheen het eerste nummer van het clubblad De Molenwiek. Vanaf nummer 2 was het een gezamenlijke uitgave van de Wesselsgroep en de afdeling Kinderdijk van het NPG. Pieter was voortrekker bij de Kit Carsonstam. In september 1938 nam de groep deel aan optochten in het kader van het 40 jarig regerings-jubileum van beschermvrouwe Koningin Wilhelmina. Voortrekker Trigt had de praalwagen gemaakt en hiermee won de groep verschillende prijzen. Hij werd in 1940 oubaas van de stam van de groep. Groep 1 was onderdeel van district Rotterdam (groepsnummer 32) en werd vlak voor de oorlog onderdeel van nieuwe district Dordrecht.

Van beroep was Pieter schilder. Tijdens de mobilisatie en de meidagen van 1940 was hij soldaat bij het 3^e regiment infanterie. Na de capitulatie van het Nederlandse leger in mei 1940 begon de bezetter met het demobiliseren en ontmantelen van het Nederlandse leger. Een deel van de Nederlandse militairen kwamen in Duitse kampen terecht maar het merendeel, ongeveer 250.000, bleven in hun garnizoenen. Eind mei kregen de meeste krijgsgevangenen Nederlandse militairen in het buitenland hun vrijheid terug.

Nederlandse militairen werden in 1942 en 1943 alsnog opgeroepen om in krijgsgevangenschap te gaan. Na de beroepsmilitairen en aspirant-beroepsofficieren verscheen op 29 april 1943 in alle Nederlandse kranten een oproep aan de resterende voormalige Nederlandse militairen om zich te melden. Ook zij moesten nu in krijgsgevangenschap. Het bevel leidde tot de april-meistaking van 1943 die flinke delen van Nederland platlegde. Uiteindelijk belandden er maar 8.500 van de beoogde driehonderdduizend oud-militairen in krijgsgevangenkampen. Hij meldde zich op 19 juni 1943 in Amersfoort en kreeg krijgsgevangenennummer 107212. Hij kwam terecht in Stalag XI-A (ook bekend als Stalag 341 of als Krijgsgevangenenkamp Altengrabow) bij Maagdenburg. Daarna kwam hij terecht in kamp Stalag IVB Mühlberg en Brux. Hij moest onder andere grondwerk verrichten en werd als schilder en glazenmaker aan het werk gezet. In februari 1944 werd hij een maand opgenomen voor difteritis. Op 28 mei 1945 kwam hij aan in het Ontvangst-Centrum Gerepatrieerde Krijgsgevangenen in Weert en twee dagen later kon hij naar huis.

Hij trouwde met Annigje van Houwelingen (1923-2022). Pieter overleed op 17 april 1981 in Alblasserdam. Hij werd met zijn vrouw begraven op de Algemene Begraafplaats Oude Torenhof in Alblasserdam.



Meer informatie

[Huwelijk Adrianus Twigt & Jan Twigt & Adriana Bouter & Aartje Verzee & Cornelis Verzee & Jannigje de Jong op 16 december 1903 te Nieuw-Lekkerland » Open Archieven](#)

[Pieter Gerrit Twigt \(Alblasserdam, 21 oktober 1918 - locatie onbekend, datum onbekend\) - Oorlogsbronnen.nl](#)

[Pieter Gerrit Twigt \(NIMH / Nederlands Instituut voor Militaire Historie\) - Nederlands Instituut voor Militaire Historie](#)

["De huifkar"; algemeen maandblad van en voor voortrekkers der Nederlandsche Padvinderebeweging, jrg 6, 1938, no. 61, 1938 » 1938-06 - Pag. 11 | Delpher](#)

["De huifkar"; algemeen maandblad van en voor voortrekkers der Nederlandsche Padvinderebeweging, jrg 7, 1939, Deel: rover-moot-nummer, no. 84, 1939 » 1939-08 - Pag. 13 | Delpher](#)

["De huifkar"; algemeen maandblad van en voor voortrekkers der Nederlandsche Padvinderebeweging, jrg 8, 1940, no. 92, 1940 » 1940-04 - Pag. 15 | Delpher](#)

[Alblasserdam - Algemene Begraafplaats "Oude Torenhof" - Piet](#)

[De gevolgen van het bombardement van 12 mei 1940 – Historische Vereniging Binnenwaard Molenwiek | Scouting Alblasserdam](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.