



Arnold (Nol) Zweerts is geboren op 29 november 1918 in Bussum. Hij was de zoon van Jan Zweerts en Luise Marie Hötte. Zijn vader was een sigarenmaker in Amsterdam. Hij woonde bij zijn ouders aan de 's Gravenlandse weg 5 in Bussum.

Hij zat samen met Bob de Haan in de Uilenpatrouille van de Erica groep in Bussum. De beide jongens zouden hun leven lang contact houden. De groep werd opgericht op 15 februari 1920 als padvindersgroep voor Bussumse jeugd en is daarmee de op-een-na-oudste Scoutinggroep van Het Gooi. Onder leiding van hopman Pompe werden opkomsten georganiseerd bij het clubhuis en tevens naamgever van de groep: Huize Erica (Singel 5 in Bussum). Door de explosieve groei van de groep splitste in 1930 de groep zich in de oorspronkelijke Ericagroep en de nieuwe Arrowgroep.

Nol volgde kunstopleidingen in Amsterdam, Denemarken, Ravenna, Italië, de VS en Mexico en werd beeldend kunstenaar, schilder, illustrator en tekenaar. In 1938 werd hij dienstplichtig militair. Hij werd geplaatst bij het Bataljon Geneeskundige troepen. Op 20 november 1939 kreeg hij een jaar verlof wegens studie.

Na de capitulatie van het Nederlandse leger in mei 1940 begon de bezetter met het demobiliseren en ontmantelen van het Nederlandse leger. De beroepsmilitairen moesten de toezegging doen dat ze de Duitse staat geen schade zouden toebrengen. Op 15 mei 1942 kregen beroepsofficieren de oproep om zich binnen drie dagen bij de Duitse instanties te melden. Eind april 1943 krijgen alle dienstplichtigen een oproep. De bezetter heeft namelijk veel arbeiders in Duitsland nodig. De oproep roept een golf van protest op en mondt uit in de april/mei staking. Uiteindelijk worden 11.000 van de 300.000 dienstplichtigen naar Duitsland afgevoerd. De rest voorkomt deportatie, onder ander door onder te duiken.

P.D.L. AMERSFOORT	
Gev. no.	3684
Gesl. naam	ZWEERTS
Voornamen	A.
Geboren op	29-11-1918
Adres:	Bussum, 's-Gravenlandsweg 5
Trp. datum:	11-8-1944
Naar A.A.	Merrem
Naar kamp of firma: GAA Köln/Aachen AA	
Merrem. Für Union Rheinische Braunkohle u. Kraftstoff AG	
Andere bijzonderheden:	Wesseling
niet vertrokken	

Tijdens de oorlog dook hij onder in Kortenhoef, In die tijd maakte hij verschillende tekeningen, die hij later gebruikt heeft voor houtsneden en schilderijen. Hij werd uiteindelijk opgepakt en gearresteerd in Amsterdam en kwam op 26 juni 1944 terecht in Kamp Amersfoort. Hij kreeg nummer 3684. Op 11 augustus 1944 zou hij op transport gaan naar Merrem, maar is niet vertrokken. Op 4 september 1944 ging hij in krijgsgevangenschap en op 9 september 1944 kwam hij terecht in kamp Stalag IV B Mühlberg. Hij lag in november een maand in de ziekenboeg omdat hij differie had. Op 13 december 1944 ging hij naar kamp

Stalag IV A en werd tewerkgesteld in arbeidskommando Heidenau. Ze moesten hier onder andere werken in een gasfabriek en een schoenenfabriek waar ze schoenen voor het leger moesten maken. Ook moest hij schuilkelders bouwen. In Heidenau was hij in februari 1945 getuige van het doodschieten van Franz Folkert (Eddie) Mulder uit Den Haag door de terreinpolitie. Hij werd in april 1945 voor straf overgeplaatst van commando Heidenau naar Radenburg, maar wist te ontsnappen en ging weer terug naar Heidenau. Het was in strijd met de Conventie van Geneve dat hij als hospitaal soldaat naar een kommando werd overgeplaatst, maar zijn protest mocht niet baten. Na de Bevrijding kwam hij op 7 juni 1945 aan in Ontvangst-Centrum Gerechtvaardigde Krijgsgevangenen in Weert.

Zijn Scoutingvriend Bob de Haan kwam ook terecht in Duitsland. Hij kwam ziek terug en kwam terecht in een sanatorium in Zevenaar. Nol was zijn eerste bezoeker.

Nol ging na de oorlog weer aan het werk als monumentaal kunstenaar, schilder, tekenaar, beeldhouwer, vervaardiger van mozaïek en graficus. Toen hij les gaf in Engeland, ontmoette hij Julia Anne Brownfoot en ze trouwden op 7 april 1953 in Kew Gardens. Ze kregen drie kinderen. Nadat ze in juni verhuisden naar Amsterdam ging Nol werken bij het Rijks Museum. Hij emigreerde rond 1956 naar de Verenigde Staten en vestigde zich uiteindelijk in 1986 in Hood River, Oregon. Bob en Nol hebben tot het eind van Bobs leven bijna wekelijks gecorrespondeerd.

Nol is overleden op 6 november 2009 in Hood River, Oregon, VS.

Meer informatie

[Registratie op 4 september 1944 te Amersfoort » Open Archieven](#)

[Arnold Zweerts - Arnold Zweerts : Tekening , Vrouw bij kachel - 1950 Verkocht | Kunstveiling.nl](#)

[Inschrijving Arnold Zweerts in 1938 te Bussum, provincie Noord-Holland \(Nederland\) » Open Archieven](#)

[Inschrijving Arnold Zweerts in 1938 » Open Archieven](#)

[RKD Research | Arnold Zweerts](#)

[Arnold Zweerts \(stedelijk.nl\)](#)

Archief Nationaal Monument Kamp Amersfoort

[Krijgsgevangenen Tweede Wereldoorlog \(NIMH / Nederlands Instituut voor Militaire Historie\) - Nederlands Instituut voor Militaire Historie](#)

[Krijgsgevangenen Tweede Wereldoorlog \(NIMH / Nederlands Instituut voor Militaire Historie\) - Nederlands Instituut voor Militaire Historie](#)

[Arnold Zweerts | Obituaries | columbiagorgenews.com](#)

[Krijgsgevangenschap - Tweedewereldoorlog.nl](#)

[Search for documents in the Arolsen Archives](#)

[Arnold Zweerts \(Bussum, 29 november 1918 - Hood River \(USA\), 6 november 2009\) - Oorlogsbronnen.nl](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.