

Marcellus (Marcel) Johannes Kocken is geboren op 10 mei 1911 in Utrecht. Hij was de zoon van Gerardus Antonius Kocken en Catharina Hendrika Maria van Dillen.

De 1e Katholieke troep in Utrecht wordt opgericht op 23 maart 1928 als de 1e Charles de Foucauldgroep en was een voortzetting van activiteiten op het Bonifatius Lyceum in Utrecht. Er kwamen twee patrouilles uit de hoogste klassen van het Bonifatius Lyceum bij. Er werd begonnen met een voortrekkersstam, later kwam er ook welpen en verkenner bij. De horde heette St. Paulushorde. De groep nam deel aan de 5^e Wereld Jamboree in Vogelenzang. Tot 1937 was de groep onderdeel van de NPV als groep 8. De Katholieke Verkenner gaven het blad *Voortgang* uit. Marcel was als voortrekker in 1934 actief in de redactie. Hij was in 1938 baas (assistent voortrekkersleiding) bij de Charles de Foucauldgroep in Utrecht.

Hij trouwde met Wilhelmina Maria Stringa (1910-1986). Op 23 augustus 1940 werd hun zoon geboren.

Marcel was beroepsmilitair en Eerste luitenant der Artillerie. Hij was batterij commandant bij 161 Batterij Lu.A. Hij was actief tijdens de mobilisatie. Op 15 mei 1942 kregen beroepsofficieren de oproep om zich binnen drie dagen bij de Duitse instanties te melden. De militairen werden weer in krijgsgevangenschap genomen, mogelijk omdat de bezetter er achter kwam dat onder verzetsstrijders veel oud-militairen waren.

Hij meldde zich op 15 mei 1942 in Ede en kreeg krijgsgevangenenummer 31454. De 2.027 beroepsmilitairen werden afgevoerd naar Oflag XIII B Neurenberg-Langwasser, een krijgsgevangenenkamp in Beieren. De locatie was een voormalig trainingskamp van het leger. Vanuit hier ging de groep op 1 en 2 augustus 1942 naar Stalag 371 Stanislau, in het huidige Oekraïne, waar ze een paar dagen later aankwamen. Dit kamp was gevestigd in een voormalige (militaire) gevangenis. Van Stanislau gingen de krijgsgevangenen op 17 januari 1944 met veewagens naar Oflag 67 Neubrandenburg. Het krijgsgevangenenkamp lag op het voormalige landgoed Fünfeichen in Mecklenburg, Duitsland. Hij keerde op 30 mei 1945 terug in het Ontvangst-Centrum Gerepatrieerde Krijgsgevangenen in Weert.

Hij overleed op 7 januari 1998 en werd met bij zijn vrouw begraven op begraafplaats De Lichtenberg in Bavel. Hij werd Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Meer informatie

[Marcellus Johannes Kocken \(Utrecht, 10 mei 1911 - locatie onbekend, datum onbekend\) - Oorlogsbronnen.nl](#)

[Marcellus Johannes Kocken \(NIMH / Nederlands Instituut voor Militaire Historie\) - Nederlands Instituut voor Militaire Historie](#)



[Registratie op 15 mei 1942 te Ede » Open Archieven](#)

[Geboorte Marcellus Johannes Kocken op 10 mei 1911 te Utrecht, provincie Utrecht » Open Archieven](#)

[Onderscheiding Marcellus Johannes Kocken \(uit de periode 1815-1993\) » Open Archieven Bavel - Begraafplaats De Lichtenberg - - graf 190348](#)

De Katholieke Verkenners Leider, april 1937

[Het Vaderland : staat- en letterkundig nieuwsblad » 30 aug 1940 - Art. 83 | Delpher](#)

Voortgang, 1934, 1-2

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.