

Ludovicus (Louis) Maria Richmondus Vos de Wael is geboren op 11 september 1900 in Malang, NOI. Hij was de zoon van Ernestus Wilhelmus Antonius Vos de Wael en Maria Sophia Helegonda Alphonsa Josepha de van der Schueren. Hij kwam uit een gezin met zes kinderen.

Tot zijn tiende woonde hij in Nederlands-Indië en kwam daarna naar Nederland. Hij bracht zijn jeugd door bij zijn grootouders in Zevenaar. Louis ging studeren aan het Bisschoppelijk college in Roermond en kwam als jonge priesterstudent op het Seminarie Culemborg in het Augustijnenklooster. Op 16 augustus 1925 werd hij tot priester gewijd. Hij ging een jaar naar Engeland en werd daarna Kapelaan in Slagharen. Hij werd hierna kapelaan in de jonge Mariaparochie van pastoor Hartman in Enschede. Daar richtte hij op 23 april 1930 de eerste katholieke verkennergroep van Oost en Noord Nederland op. Deze Andre de Thaye groep is onder zijn leiding flink gegroeid. Op 24 augustus 1934 werd hij kapelaan aan de St. Martinus parochie in Groningen. Ook hier zette hij zich in voor de jeugd en begon onder andere met katholieke padvindsters. In zijn parochie was sinds 1934 de Martinusgroep van de katholieke verkenners actief. In 1940 werd gestart met Pioniers vanuit de Ludwinagroep. Leny Durville schrijft hierover in haar logboeken.

Direct na het uitbreken van de oorlog stelde hij zich beschikbaar als aalmoezenier om tijdens de meidagen de geestelijke verzorging van de militairen op zich te nemen. Later werd hij actief in het verzet in Groningen. Hij kwam terecht in de kampbunker van Vught en het Oranjehotel in Scheveningen. Nadat in 1942 een grote groep Nederlandse officieren opnieuw in krijgsgevangenschap moest, meldde hij zich vrijwillig aan om dit gevangenschap in het buitenland te delen en om de militairen geestelijk bij te staan. Louis meldde zich op 28 juni 1944 in Amersfoort en kwam als majoor legeraalmoezenier op 30 juni 1944 terecht in Stalag IV B Mühlberg. Op 5 juli 1944 werd hij overgeplaatst naar Ilag VII / Oflag Tittmoning. In dit kamp maakte hij met zijn medegevangenen de bevrijding mee en kwam op 31 mei 1945 aan in het Ontvangst-Centrum Gerepatrieerde Krijgsgevangenen in Weert. Op 3 juni was Kapelaan Vos de Wael weer terug in Groningen en liep in uniform.

Na de oorlog benoemde de Kardinaal hem tot pastoor van de parochie van St. Walburgis in Arnhem. De Sint Walburgkerk was tijdens de oorlog verwoest en de parochie was uit elkaar gevallen door de verplichte evacuatie van de stad na de Slag om Arnhem. De pastoor slaagde erin om de kerk in zijn oude glorie te laten herrijzen. Hij vierde in 1949 zijn 25-jarig priesterjubiläum. Hij werd ernstig ziek, waarbij een operatie niet mocht baten. Louis is overleden op 27 april 1951 in Arnhem en werd op begraafplaats Moscowa in Arnhem begraven.



Meer informatie

[Ludovicus Maria Richmondus "Louis" Vos de Wael \(1900-1951\) » Stamboom Helmich » Genealogie Online](#)

[Ons Noorden » 24 dec 1949 - Pag. 7 | Delpher](#)

Logboek Leny Durville augustus 1944 - mei 1945

[Krijgsgevangenen Tweede Wereldoorlog \(NIMH / Nederlands Instituut voor Militaire Historie\) - Nederlands Instituut voor Militaire Historie](#)

[Ons Noorden » 11 okt 1934 - Art. 34 | Delpher](#)

[Ons Noorden » 15 feb 1938 - Art. 42 | Delpher](#)

[Ons Noorden » 27 jul 1950 - Art. 23 | Delpher](#)

[Ons Noorden » 05 maa 1951 - Art. 23 | Delpher](#)

[Ludovicus Maria Richmondus Vos de Wael \(Malang, 11 september 1900 - locatie onbekend, datum onbekend\) - Oorlogsbronnen.nl](#)

[Overlijden Ludovicus Maria Richmondus Vos de Wael op 27 april 1951 te Arnhem » Open Archieven](#)

[Familie Vos de Wael.pdf](#)

[Overijsselsch dagblad » 12 maa 1931 - Art. 84 | Delpher](#)

[Overijsselsch dagblad » 28 apr 1931 - Art. 48 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.