



Cornelis (Kees) Hartevelde is geboren op 2 september 1918 in Soerabaja, NOI. Hij was de zoon van Gerrit Johannis Hartevelde en Josina Charlotte van Houten. Het gezin was remonstrants en zijn ouders zijn rond 1922 gescheiden. De vader van Kees was directeur van het gevangeniswezen in Soerabaja. Zijn moeder woonde in Alkmaar. Hij had een broer Gerlof (1916).

Kees Hartevelde was actief bij de Kaninefaten in Alkmaar. In 1930 was hij gids bij de horde, onder leiding van Akela J.H. van den Berg. Zijn broer Gerlof zat in 1932 bij de Kraaienpatrouille. Bij de verkenners werd Kees patrouilleleider bij de Uilen. Hij werd met zijn patrouille in 1934 vierde bij de landelijke Pinksterwedstrijden. De stam van de groep heette de Briniostam en zijn broer werd daar voortrekker. Hij overleed in 1935 in Alkmaar.



Na de lagere school ging Kees naar de HBS in Alkmaar en haalde daar in 1937 zijn diploma. Hij ging naar de School voor Reserve officieren in Kampen en na een jaar naar de KMA in Breda. Op 8 juli 1940 werd hij aangesteld als 2^e Luitenant.

Tijdens de oorlogsdagen was hij gedetacheerd bij 14 RI in Oss. Ze trokken terug via Tiel naar de Grebbelinie en daar raakte hij gewond aan zijn rechteroog. In het ziekenhuis van Utrecht kreeg hij een glazen oog. Op 15 juli 1940 werd hij uit het ziekenhuis ontslagen en ging werken bij de Opbouwdienst. Na het ontslag uit de opbouwdienst ging hij studeren aan de Universiteit van Amsterdam voor het notariaat. Hij woonde toen in Amsterdam en was ongehuwd.

Hij werd op 15 mei 1942 in Bussum krijgsgevangen genomen en kreeg nummer 30378. De krijgsgevangenen kwamen terecht in Offlag VIII B Neurenberg en gingen op 1 augustus 1942 naar Stanislau. Op 12 januari 1944 werden de officieren per trein naar Neu Brandenburg gebracht. Onder leiding van 1ste luitenant Edward van Hootegem ontsnapt hij op 11 januari 1944 uit de rijdende trein met onder meer 2de Lt der Infanterie J.W. Eggink, 2de Lt. der Artillerie Piet de Ruyter en 2de Lt van het KNIL G.W. Boxman. Van Eggink en Boxman is nooit meer iets gehoord.

Na een dag komen ze in contact met Oekraïense partizanen van de UPA. Door hen worden ze door de bergen naar de Hongaarse grens gebracht, die ze op 27 januari 1944 bereiken. Ze voegen zich bij enkele Nederlanders die eerder door de UPA geholpen zijn: Hans Bentinck, Geert Bijl de Vroe, Frans Brackel, Carel Kranenburg, Sieb van der Pol en Joop Singor. Zonder de partizanen gaan deze 10 mannen op 27 januari 1944 de grens over. Tien kilometer verder worden ze



opgepakt en in een cel in Ökörmezsö gezet. Op 29 januari worden ze via Budapest naar een interneringskamp bij het Balatonmeer gebracht. Begin maart krijgt Harteveld een baan in Budapest. Gedurende de tijd in Budapest heeft hij ondergrondse activiteiten verricht. Na de Russische bezetting meldde hij zich op 24 december 1944 bij de plaatselijke Russische commandant. Hij werd zes weken vastgehouden en ging naar een kamp in Tura waar hij tot 13 maart 1945 bleef. Via Moskou kwam hij vervolgens op 3 april 1945 terecht in Odessa. Daar kon hij inschepen aan boord van de Nederlandse SS Nieuw Holland en kwam op 4 mei aan in Glasgow. Hij meldde zich op 15 mei in Londen en werd ingedeeld bij de Expeditionaire Macht.

Kolonel Harteveld woont na de oorlog in Rosmalen. Hij overleed op 1 januari 2000. Zijn vader werd geïnterneerd in een kamp op Oost-Java.

Meer informatie

[De verkenner; off. orgaan voor de Padv. Beweging in Nederland, jrg 16, 1930, no. 10, 1930 » 1930-10 - Pag. 45 | Delpher](#)

[De verkenner; off. orgaan voor de Padv. Beweging in Nederland, jrg 18, 1932, no. 6, 1932 » 1932-06 - Pag. 34 | Delpher](#)

[De verkenner; off. orgaan voor de Padv. Beweging in Nederland, jrg 20, 1934, no. 6, 1934 » 1934-06 - Pag. 7 | Delpher](#)

["De huifkar"; algemeen maandblad van en voor voortrekkers der Nederlandsche Padvindersbeweging, jrg 3, 1935, no. 26, 1935 » 1935-06 - Pag. 3 | Delpher](#)

[Cornelis Harteveld \(Soerabaja, 2 september 1918 - locatie onbekend, 7 februari 2000\) - Oorlogsbronnen.nl](#)

[Cornelis Harteveld \(NIMH / Nederlands Instituut voor Militaire Historie\) - Nederlands Instituut voor Militaire Historie](#)

[Reizen van Engelandvaarders | Nationaal Archief](#)

[Cornelis \(Kees\) Harteveld - Zoeken naar Engelandvaarders](#)

[1991-10-schakel2437.pdf](#)

[1991-12-schakel9052.pdf](#)

[1992-04-schakel1389.pdf](#)

Foto: met 9 Nederlandse officieren op weg naar Hongarije. V.l.n.r. Harm Lieneman, Frans Brackel, Kees Harteveld, Joop Singor, Edward van Hootegem, Piet de Ruijter, Leen Kranenburg. Onderste rij: Geert Bijl de Vroe, Sieb van der Pol en Hans Bentinck.

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.