



Johan Hendrik Willem Kempkers is geboren op 22 april 1897 in Zutphen. Hij was de zoon van Harm Kempkers en Maria Rembertina Haupt. Hij had een zus Tine (1899).

In 1900 verhuisde het gezin naar Amsterdam en in zijn jeugd woonde hij daar. Hij werd actief bij de net begonnen padvindersonorganisatie. In Amsterdam ontstond een Padvindersons schermclub *Steek Raak* en hij deed in januari 1913 mee aan wedstrijden. Johan ontving hierbij de clubprijs, een uit Engeland meegebrachte kijker.

Hij was vlieger bij de Marine Luchtvaartdienst en haalde zijn brevet in 1923. Hij werd gelegerd op het Vliegkamp op Texel.

Tijdens de oorlog was hij ingedeeld bij 321 Dutch Squadron (RAF) en vloog op middelzware bommenwerpers vanuit Engeland. Dit squadron was een maritiem squadron dat op 1 juni 1940 te Pembroke Dock werd opgericht als onderdeel van de Royal Air Force (RAF) met personeel van de Marine Luchtvaartdienst (MLD) dat uit Nederland was ontkomen. Door een tekort aan personeel werd het squadron ontbonden en op 18 januari 1941 toegevoegd aan het 320 Dutch Squadron RAF. Johan is in juli 1941 vertrokken naar Curaçao.

Meer informatie

[Geboorte Johan Hendrik Willem Kempkers op 22 april 1897 te Zutphen » Open Archieven](#)
[Registratie Johan Hendrik Willem Kempkers \(uit de periode 1890-1922\) » Open Archieven](#)
[Registratie Johan Hendrik Willem Kempkers \(uit de periode 1827-1940\) » Open Archieven](#)
[Registratie Johan Hendrik Willem Kempkers op 22 april 1897 » Open Archieven](#)
[Johan Hendrik Willem Kempkers \(Zutphen, 22 april 1897 - locatie onbekend, datum onbekend\) - Oorlogsbronnen.nl](#)

[Johan Hendrik Willem Kempkers, functie: Vlieger, eenheid: 321 Dutc... \(NIMH / Nederlands Instituut voor Militaire Historie\) - Nederlands Instituut voor Militaire Historie](#)

[De padvinder; orgaan voor de Boy Scout Beweging in Nederland, jrg 3, 1913, no. 104, 04-01-1913 » 04 jan 1913 - Pag. 12 | Delpher](#)
[321 Dutch Squadron RAF - Wikipedia](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.