



Hugo (Huug) Maurice van den Wall Bake werd geboren op 18 maart 1913 in Arnhem. Hij was de zoon van Rudolf (Ruup) Herman Alexander (1878 – 1950) en Petronella Helena Wilhelmina Boellaard (1886 – 1977). Hij had een broer Alexander (San) Vasmer. Huug kwam uit een militair nest: zijn vader beëindigde zijn carrière als commandant van het Korps Rijdende Artillerie in de rang van kolonel titulair. Zijn grootvader Alexander Maurits August (1852 – 1955) was laatstelijk waarnemend commandant van diezelfde Gele Ridders in de rang van Luitenant-kolonel titulair.

In zijn jeugd verhuisde hij veel door de overplaatsingen van zijn vader. Toen hij in 1924 werd geplaatst bij het Korps Rijdende Artillerie gingen het gezin weer in Velp wonen en Huug ging naar het Chr. Lyceum in Arnhem.

Hij had veel plezier bij Groep 2, de Velsche Woudlopers van het district Groot Arnhem. Hij werd hier met zijn broer San in 1925 lid van. In januari 1927 werd hij assistent patrouilleleider van de Everzwijnen patrouille. Hij besteedde aan Scouting vrijwel alle vrije tijd, en soms nog wel iets meer. Ze genoten van vele kampen, patrouillewedstrijden en alle verdere verkennersactiviteiten. Daarnaast reden ze veel paard, kregen ze les in seinen in de kazerne en mochten later mee met oefeningen en manoeuvres van de “Gele Ridders”. Zijn vader was voorzitter van het bestuur van de groep.

In 1930 begon hij zijn opleiding aan het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM). Na de opleiding werd hij op 20 september 1933 geplaatst op de torpedootjagers Hr.Ms. Banckert en vertrok in 1933 hij naar Nederlands-Indië, waar hij in verschillende functies merendeels aan boord van verschillende schepen diende. Hij diende er onder andere op de torpedootjager Hr.Ms. Van Nes, de lichte kruiser Hr.Ms. Java, torpedowerkschip Hr.Ms. Serdang en Hr.Ms. Mijnenveger ‘A’.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog diende hij onder andere op de kruiser Hr.Ms. Jacob van Heemskerck. Tijdens de meidagen van 1940 was het schip nog in aanbouw. Het werd vervroegd op 10 mei in dienst genomen en met 33 bemanningsleden van Amsterdam naar het Verenigd Koninkrijk gevaren. In Portsmouth werd het schip verder afgebouwd luchtverdedigingskruiser. Met een bemanning van circa 260 koppen escorteerde de *Jacob van Heemskerck* de kruiser Hr.Ms. *Sumatra* aan boord waarvan Prinses Juliana en haar twee dochters naar Halifax werden overgebracht.

Op 28 november 1942 onderschepte het schip samen met de Australische cruiser HMAS *Adelaide* de Duitse runner *Ramses* in de Indische Oceaan. De Duitse bemanning bracht hun schip tot zinken voordat het in beslag werd genomen.

Ook na de oorlog bleef hij actief in de Marine. In 1967 werd hij Bevelhebber der Zeestrijdkrachten en werd bevorderd tot de rang van viceadmiraal. In zijn laatste functie was van januari 1969 tot en met december 1971 als luitenant-admiraal Voorzitter Comité Verenigde Chefs van Staven.

Hij is overleden op 22 januari 1981 in Velp.

Hij was onder andere Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en Officier in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden. Hij ontving het Oorlogsherinneringskruis met 4 gespen en het Ereteken voor Orde en Vrede. Ook werd hij Grootofficier in de Orde van Verdienste voor de Marine (Brazilië).

Meer informatie

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 13, 1927, no. 2, 1927 » 1927-02 - Pag. 33 | Delpher](#)

[Alexander van den Wall Bake - Wikipedia](#)

[Hugo van den Wall Bake - Wikipedia](#)

[Hr.Ms. Jacob van Heemskerck \(1940\) - Wikipedia](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.