



Hubertus (Hein) Jakobus Zautsen is geboren op 27 maart 1910 in Gelsenkirchen-Buer, Duitsland. Hij was een zoon van Anton Hubertus Zautsen en Margaretha Maria Schweinsberg.

Hij trouwde op 25 april 1933 te Schinnen met Maria Hubertina (Dina) Stevens. Ze kregen 8 kinderen.

Tijdens de mobilisatie was hij soldaat bij de Koninklijke Landmacht. Na de capitulatie van het Nederlandse leger in mei 1940 begon de bezetter met het demobiliseren en ontmantelen van het Nederlandse leger. Ongeveer 250.000 bleven in hun garnizoenen, maar zo'n 22.000 werden over de grens gevoerd. Hein zat tot 6 juni 1940 krijgsgevangen in Stalag II-d Stargard. Eind mei kregen de meeste krijgsgevangen Nederlandse militairen in het buitenland hun vrijheid terug. De beroepsmilitairen moesten wel de toezegging doen dat ze de Duitse staat geen schade zouden toebrengen.

Op 15 mei 1942 kregen beroepsofficieren, adelborsten en cadetten de oproep om zich bij de Duitse instanties te melden. Op 20 februari 1943 volgden de Nederlandse aspirant-beroepsofficieren. Op 29 april 1943 verscheen er in alle Nederlandse kranten een oproep aan de resterende voormalige Nederlandse militairen om zich te melden. Ze waren nodig voor de *Arbeitseinsatz* in het buitenland. Het bevel leidde tot de april-meistaking van 1943 die flinke delen van Nederland platlegde. Uiteindelijk belandden er slechts 8.500 van de beoogde driehonderdduizend oud-militairen in krijgsgevangenkampen. De rest dook onder of kreeg, verbazingwekkend genoeg, een vrijstelling. Het is niet bekend of Hein onderdook of een vrijstelling kreeg.

Na de oorlog was Hein leider bij de verkenners van de St Hubertusgroep in Eygelshoven, Kerkrade. Deze groep werd opgericht op 18 juni 1938. In de krant verscheen in april 1945 een oproep om de groep te helpen met (stof voor) dassen. Aan het eind van de oorlog werd bij de groep de St Paulusstam opgericht. Hein werd Oubaas en hij werd geassisteerd door baas Frans Chudy. In juli 1947 werd een kamer in het oude KJV gebouw verbouwd tot stamhut. Bij de opening zegende aalmoezenier Pieters het kruisbeeld waarna de inzegening van de stamhut plaatsvond. Oud vaandrig Henry Bauduin was net terug uit Indië en was hierbij aanwezig. De stam ging in 1948 ter ziele. De verkennersgroep fuseerde begin jaren '70 met de gidsengroep St. Lidwina en werd hernoemd in Scouting Eygelshoven. Pas in 1985 werd er weer een nieuwe stam opgericht en deze kreeg de naam Hubertusstam.

— Door de verkenners van de St. Hubertusgroep alhier wordt een beroep gedaan op de parochianen van Eygelshoven op iedereen die nog een das of eventueel stof van de groepsdas heeft deze tegen vergoeding bij een van de leiders, H. Zautsen, Marktstraat 7 of J. Kuipers, Wimmerstraat, in te leveren, daar deze dassen voorloopig niet meer te krijgen zijn en de nieuwe verkenners dringend verlegen zijn om een groepsdas.

In Nuth werd op 23 april 1945 ook een Hubertusgroep opgericht en Toon Zautsen, de oudste zoon van Hein, was hier in 1964 oubaas. Hij gaf leiding aan de renovatie van een oude boerderij tot nieuw hoofdkwartier van de groep.

Hein overleed op 7 juli 1969 te Klimmen, Nuth

### Meer informatie

[Heinrich Hubertus Zautsen \(1905-1964\) » Stamboom Fred Schmitz » Genealogie Online](#)

[Hubertus Jakobus Heinrich \(hub\) Zautsen \(1910-1969\) » Stamboom familie janssen-ronden-lemmens-hochstenbach » Genealogie Online](#)

[Hubertus Jakobus Heinrich "Hein" Zautsen \(1910-1969\) » Stamboom Crapts » Genealogie Online](#)

[Limburgsch dagblad » 04 apr 1945 - Art. 25 | Delpher](#)

[De Zuid-Limburger » 27 apr 1946 - Art. 8 | Delpher](#)

[De Zuid-Limburger » 12 jul 1947 - Pag. 2 | Delpher](#)

[De Zuid-Limburger » 07 okt 1949 - Art. 11 | Delpher](#)

[Limburgsch dagblad » 28 jan 1985 - Art. 138 | Delpher](#)

[Hubertus Zautsen \(Buur, 27 maart 1910 - locatie onbekend, datum onbekend\) -](#)

[Oorlogsbronnen.nl](#)

[Hubertus Zautsen \(NIMH / Nederlands Instituut voor Militaire Historie\) - Nederlands Instituut voor Militaire Historie](#)

[Overlijden Hubertus Jakobus Zautsen op 7 juli 1969 te Klimmen » Open Archieven](#)

[Limburgsch dagblad » 14 mei 1965 - Art. 318 | Delpher](#)

[De nieuwe Limburger » 21 okt 1964 - Art. 40 | Delpher](#)

[Verkennergroep St. Hubertus - Scoutpedia.nl](#)

[Scouting Eygelshoven home](#)

[Scouting Eygelshoven - Scoutpedia.nl](#)

[Stapsgewijze krijgsgevangenschap – Mei tot Mei](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.