



Franciscus Petrus Stans is geboren op 22 februari 1907 in Oirschot. Hij was de zoon van Joseph Antoon Stans (1880) en Cornelia Kerkhof (1882). Hij werd in 1930 timmerman in Boxtel.

Frans hielp zijn oom Piet Stans als koster en toen de kerk in Spoorndonk in gebruik werd genomen volgde zijn benoeming tot koster in die parochie. In de mobilisatie moest Frans in dienst en in 1940 maakte hij de oversteek naar Engeland. De Nederlandse militairen werden gelegerd in het kamp te Dan-y-Craig. Hier werd een Brigade geformeerd, bestaande uit een Hoofdkwartier, drie infanterie compagnies, een verkenningssquadron en een batterij artillerie. De eenheid kreeg aanvankelijk de naam "*Royal Dutch Troops*" en werd ook wel "*Dutch Legion*" genoemd. In september 1940 werd de eenheid verplaatst via Ruperra Castle (tussen Cardiff en Newport), Conway (aan de noordkant van Wales) en Congleton, naar een nieuw kamp in Wrottesley Park bij Wolverhampton. Daar richtte hij met zijn vriend Leo Joppe uit Steenbergen een voortrekkersstam op met Nederlandse militairen. Zij hielpen zo goed mogelijk om de Britse troepen draaiende te houden. De *1st Netherlands Rover Crew* was geboren, met Frans als hoofdleider en Leo als assistent. In Wolverhampton kreeg de eenheid op 27 augustus 1941 uit handen van Koningin Wilhelmina haar nieuwe standaard en de naam "*Royal Netherlands Brigade Prinses Irene*".

Nederlandse ambtenaren en Engelandvaarders die scout waren in Nederland voor de oorlog vonden elkaar en besloten tot de oprichting van de Tijdelijke Vereeniging van Nederlandsche Padvinders (TVNP). Prins Bernhard werd de Koninklijk commissaris van de TVNP. Leo was hier bij betrokken.

Leo en Frans wilden na de oorlog priester worden. Hoofdaalmoezenier van Osta bemiddelde zodat Leo en Frans naar het Jezuitencollege voor late priesterroepingen in Champion House, Londen, en daarna naar het Oscott College in Birmingham, het Groot-Seminarie van het Aartsbisdom, konden gaan. Ook op dit college richtten ze een voortrekkersstam op. Frans werd in 1947 in Engeland tot priester gewijd. Hij kwam naar Oirschot voor zijn eerste Heilige Mis in het toenmalige bondsgebouw dat in gebruik was als kerk.

Pater Frans Stans werd kapelaan in Leamington in Engeland.

## Meer informatie

[De Heerlijkheid Oirschot jrg26.pdf](#)

[De Heerlijkheid Oirschot 2018](#)

[Dagblad de stem » 06 jun 1953 - Art. 47 | Delpher](#)

[Registratie Franciscus Petrus Stans op 22 februari 1907 te Oirschot » Open Archieven](#)

[Registratie Franciscus Petrus Stans op 22 februari 1907 te Oirschot » Open Archieven](#)

[Nieuwe Tilburgsche courant » 26 sep 1962 - Art. 24 | Delpher](#)

[Prinses Irene Brigade - Wikipedia](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.