



Franciscus (Frans) Antonius Jacobs is geboren op 27 september 1912 in Enschede. Hij was de zoon van Egbertus Jacobs en Sjamkea Egberts.

Hij kreeg in januari 1934 zijn erkenning als vaandrig bij groep 1 de Enschedese padvinders en stopte in november 1934. Deze groep werd op 4 oktober 1920 opgericht als de Prins Willem de Zwijgergroep in Enschede. De groep sloot zich bij de oprichting eind 1933 aan bij Padvinders Vereniging Nederland (PVN). Later kreeg de groep de naam Geuzennest.

Hij trouwde op 29 oktober 1938 in Enschede met Jo Kaastra en was boekhouder. In 1944 werd hun dochter Inge geboren.

Tijdens de mobilisatie werd hij als eerste luitenant bij 35 J.R.. Hij werd op 10 mei 1940 in Doesburg krijgsgevangen genomen en kreeg krijgsgevangenenummer 335. Hij kwam terecht in Offlag VA. Na de capitulatie van het Nederlandse leger in mei 1940 begon de bezetter met het demobiliseren en ontmantelen van het Nederlandse leger. Ongeveer 250.000 bleven in hun garnizoenen, maar zo'n 22.000 werden over de grens gevoerd. Eind mei kregen de meeste krijgsgevangen Nederlandse militairen in het buitenland hun vrijheid terug.

## Meer informatie

[Franciscus Antonius Jacobs \(Enschede, 27 september 1912 - locatie onbekend, datum onbekend\) - Oorlogsbronnen.nl](#)

[Franciscus Antonius Jacobs \(NIMH / Nederlands Instituut voor Militaire Historie\) - Nederlands Instituut voor Militaire Historie](#)

[Waakt; orgaan der Padvinders Vereeniging Nederland, 1934, 1934 » 1934-01 - Pag. 9 | Delpher](#)

[Waakt; orgaan der Padvinders Vereeniging Nederland, jrg 1, 1934, no. 10, 1934 » 1934-11 - Pag. 9 | Delpher](#)

[Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant » 25 okt 1935 - Art. 24 | Delpher](#)

[Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant » 07 okt 1938 - Art. 22 | Delpher](#)

[Twentsch nieuwsblad » 13 jun 1944 - Art. 19 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.