



Eddy Herman Chateau is geboren op 11 juli 1915 in Paramaribo, Suriname. Hij was de zoon van Albert Juriaan Chateau (1880) en Antonia Cornelia Regina Huiswoud (1885).

In 1933 nam hij voor vier jaar dienst bij de Koninklijke Marine en verhuisde naar Den Helder. Hij werd als navigator en boordschutter opgeleid bij de Koninklijke Marine. In december 1938 vertrok hij naar Soerabaja in Nederlands-Indië. Hij kwam in september 1939 terug naar Nederland en ging wonen in Amsterdam.

Eddy werd, net als zijn neef Max, lid van Nakota stam in Amsterdam.

In 1938 was hij 'vrij lid'. De stam was een combinatie van de voortrekkers van de 4e Amsterdamse groep Hendrick de Keyser (Grijs) en de 4e Hilversumse groep, Apachiogroep. Ze werd in 1930 opgericht en Ton Koot was de eerste Oubaas. In september 1932 kreeg de stam de naam Nakotas en een embleem: een brandend vuur met daaronder de stamnaam. Nakotas betekent 'Vrienden' en komt van de Zwartvoet-indianen in Amerika. Het was een actieve stam en in *De Huifkar*, het maandblad voor en door Nederlandse Voortrekkers verschijnen regelmatig verslagen van activiteiten. Op 27 oktober 1934 werd hun stamhut in de Muiderpoort in Amsterdam feestelijk geopend. Een groot aantal stamleden was actief tijdens de Wereld Jamboree in 1937 in Vogelenzang. In november 1937 droeg Ton de leiding over aan zijn assistent Henk van der Schroeff. De stam telde op dat moment 3 ploegen.



Na de overgave op Duitsland kwam hij als seinersmaat (marconist) in dienst bij de Koninklijke Marine Reserve (KMR) - afd. Marine Luchtvaart Dienst. Hij vloog bij het 320ste squadron. Het 320 Dutch Squadron RAF was een maritiem squadron dat op 1 juni 1940 in Pembroke Dock werd opgericht als onderdeel van het Coastal Command van de Britse Royal Air Force. 320 Squadron was onder meer betrokken bij aanvallen op Duitse doelen in Noorwegen en op Duitse schepen voor de Nederlandse kust.

Op 30 augustus 1941 vertrokken vier Lockheed Hudson bommenwerpers van het RAF 320 Squadron van hun basis in Leuchars (Engeland). Het waren de toestellen "Asahan", "Moesi", "Waalhaven" en "Isla Wreker". Eddy vloog op de Isla Wreker. Het beoogde doel was een konvooi dat zich ter hoogte van de Noorse zuidkust zou ophouden. Het tot zinken brengen van de vijandelijke schepen had een cadeautje moeten vormen voor Koningin Wilhelmina, die de dag daarop, op 31 augustus, jarig was. Het konvooi werd niet aangetroffen, maar ze bombardeerden wel het aan de grond gelopen en verlaten vrachtschip s.s. Troyburg. De vliegtuigen werden op de terugweg naar Leuchars onderschept door Duitse Messerschmitt Bf-109 jagers van vliegveld Lister. Het vliegtuig van Eddy moest na beschadiging door de Duitse jagers bij Vestbygd in Noorwegen een noodlanding op zee maken. Drie

bemanningsleden vonden een zeemansgraf, onder wie Eddy Chateau. De twee overlevenden werden door de Duitsers krijgsgevangen gemaakt.

Zijn naam staat op het Monument Surinaamse Gevallenen van de Tweede Wereldoorlog in Paramaribo. Hij wordt ook genoemd op het Gedenkteken Luchtvaardigen in Soesterberg.



In het logboek van Eereraad van de Nakotastam staat op 30 mei 1945 een aantal namen van scouts die de oorlog niet overleefd hebben. Eddy Chateau, Frank de Miranda en Hopman Bösensell staan hierbij.



Neef Max voer op de koopvaardij. Even na middernacht, op 4 november 1942, deed de Duitse duikboot U-132 een aanval op een konvooi, dat ruim 600 km onder Groenland voer. Het schip waar Max op voer werd geraakt en zonk en Max kreeg een zeemansgraf.

Meer informatie

[Eddy Herman Chateau | Oorlogsgravenstichting](#)

[Eddie Herman Chateau | Erelijst van Gevallenen 1940-1945](#)

[Max Chateau \(oorlogsgravenstichting.nl\)](#)

Nakotas Eereraadslogboek, Archief Reizend

Scoutingmuseum

[Suriname en WO II Andere militairen](#)

[Archiefkaart Amsterdam Indexen](#)

[Lijst van Nederlandse vliegers bij de RAF en de FAA 1940 - 1945 | Brochure | Defensie.nl](#)

[Nederlandse Oorlogsgraven Leuchars - Leuchars - TracesOfWar.nl](#)

[Eddy Herman Chateau \(Paramaribo, Suriname, 11 juli 1915 - Noorse kust aan boord van Hudson V 9063 \(M\) "Islawreker", 30 augustus 1941\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Registratie Eddy Herman Chateau op 11 juli 1915 » Open Archieven](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.