



Anthonij (Ton) de Ligt is geboren op 9 november 1922 in Vlaardingen. Hij was de zoon van N. de Ligt en J. Eelen.

In februari 1932 werd door hopman Bakker in Vlaardingen een nieuwe groep opgericht, aangesloten als CJMV-groep bij de Nederlandse Padvinders-Vereniging (NPV). Alle op dat moment nog aanwezige padvinders werden lid van deze nieuwe groep. De groep kreeg als naam 'Willem de Zwijergroep I'. Ineens was er weer hoop. De nieuwe groep had een onverwacht groot succes. Het aantal aanmeldingen is dusdanig groot, dat in november 1932 een welpenhorde kan worden opgezet. In juli 1932 startte een voortrekkersstam. De groep koos voor een halsdoek in grijze kleur. In 1936 was Ton verkenners bij de Willem de Zwijergroep in Vlaardingen. Onder leiding van hopman van Driel ging de groep op excursie naar vliegveld Waalhaven.



Ton volgde een opleiding aan de zeevaartschool en ging varen bij Scheepvaart Maatschappij van Nievelt Goudriaan's. Bij het uitbreken van de oorlog is de Nederlandse koopvaardijvloot één van de grootste ter wereld. Deze schepen worden door de vaarplicht ingezet voor de oorlogsvoering. Zo worden ze onder andere gebruikt bij de evacuatie van Duinkerke, de grote invasie van Noord-Afrika en de bevoorrading van de Verenigde Staten, Engeland, IJsland en Australië. Door het oorlogsgeweld wordt de Nederlandse handelsvloot uiteindelijk gehalveerd en vinden 3.400 Nederlandse opvarenden de dood.



Hij was gestationeerd op diverse schepen tijdens de oorlog. Aan het begin van de oorlog voer hij als leerling stuurman op de m.s. Alioth. Op 21 mei 1942 vertrekt de Alioth uit Birkenhead (UK) met een lading stukgoed. De bestemming is het Midden Oosten via Kaapstad. Het schip sluit voor het eerste deel van de reis aan bij het zuidgaande konvooi. Vanaf 4 juni vervolgt de Alioth haar weg

alleen zuidwaarts. In de volgende dagen wordt het weer slechter. Het schip wordt op 10 juni gedetecteerd door de Italiaanse onderzeeboot Leonardo da Vinci. Met torpedo's en het dekkanon wordt de Alioth tot zinken gebracht. De bemanning weet het schip tijdig te verlaten in twee reddingboten en zet koers richting Freetown (Siera Leone). Tien dagen later, op 20 juni, komt land in zicht. In het zicht van de haven worden ze gevonden door het Britse vliegdekschip HMS Archer. Die neemt beide reddingboten op sleeptouw en brengt ze binnen in de haven. Na het afmeren worden alle overlevenden gastvrij verwelkomd aan boord van het vliegdekschip en krijgen daar nieuwe kleding en voedsel.

Na terugkomst in Liverpool monsterde Ton weer aan bij een nieuw schip en was de rest van de oorlog als officier op de koopvaardij actief. Later in de oorlog overleefde hij ook de aanval door Duitse vliegtuigen op de m.s. Alphard in de Middellandse zee ter hoogte van Algiers op 20 januari 1943. Die avond komt, na eerdere aanvallen overdag, een Duits vliegtuig in van stuurboord zijde. Met alle wapens wordt op het toestel gevuld, maar die lanceert twee torpedo's tegelijk. De Alphard weet de torpedo's te ontwijken. De afweer van het schip is zo krachtig dat het vliegtuig zwaar wordt geraakt en op korte afstand van het schip stort het in zee. Het schip blijft behouden.

Ton, die als kanonnier van de m.s. ALPHARD, dat op den 20sten Januari 1943 herhaaldelijk door vijandelijke vliegtuigen werd aangevallen, moedig en plichtsgetrouw is opgetreden bij de afweermaatregelen, tengevolge waarvan een der vijandelijke vliegtuigen werd neergeschoten, werd onderscheiden met het Bronzen Kruis.

Hij trouwde na de oorlog met Anny Verheul (1920-1988). In 1954 werd hun dochter geboren.

Ton overleed op 26 december 2014 in Hellevoetsluis. Hij werd begraven op begraafplaats Stoofweg in Nieuwenhoorn-Hellevoetsluis.



Meer informatie

[Anthonij de Ligt \(Vlaardingen, 9 november 1922 - locatie onbekend, datum onbekend\) - Oorlogsbronnen.nl](#)

[Nieuwe Vlaardingsche courant » 14 nov 1922 - Art. 7 | Delpher](#)

[Nieuwenhoorn - Begraafplaats - Ton-de-Ligt-1922-2014 - graf](#)

[Ton de Ligt † 26 december 2014 • overlijdensbericht en condoleances - Mensenling](#)

[Nieuwe Vlaardingsche courant » 21 jul 1954 - Art. 13 | Delpher](#)

[Anthony de Ligt \(NIMH / Nederlands Instituut voor Militaire Historie\) - Nederlands Instituut voor Militaire Historie](#)

[Anthony de Ligt \(NIMH / Nederlands Instituut voor Militaire Historie\) - Nederlands Instituut voor Militaire Historie](#)

[Anthonij de Ligt \(NIMH / Nederlands Instituut voor Militaire Historie\) - Nederlands Instituut voor Militaire Historie](#)

[Nederlandse Ridderorden en Onderscheidingen](#)

[ALIOTH](#)

[Alioth.php](#)

[ALPHARD](#)

[Alphard.php](#)

[JB-2002-Hoort-zegt-het-voort-Aad-Dulfer.pdf](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.