



Maarten Fleuris Meinster is geboren op 26 juni 1899 in Dordrecht. Hij was de zoon van Pieter Meinster en Katharina Romijn. Zijn ouders trouwden op 10 augustus 1898 in Rotterdam.

Maarten was leerling machine bankwerker. Hij was padvinder bij de *Tweede Dordrechtse Troep*. Op 4 juli 1915 haalde hij het vak insigne Zwemmen, Redden, tegelijk met Aat van de Polder. Op 27 oktober 1917 reikte Z.K.H. Prins Hendrik de troepvlaggen uit aan de 1<sup>e</sup>, 2<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> troep. Daarna ontving de pas opgerichte 4<sup>e</sup> groep CJMV een vlag. Maarten Meinster ontving van dhr. W.F. Gobius, lid van het hoofdbestuur, het Erekrus (brons) voor het met levensgevaar redden van een drenkeling. Hij redde op 5 juni 1917 een kind uit het water aan de Riedijkshaven te Dordrecht. Hij ontving hiervoor ook de Bronzen erepenning voor menslievend hulpbetoon en een loffelijk getuigschrift (Koninkrijk der Nederlanden).

De heer W. F. Gobius uit den Haag reikte thans namens het hoofdbestuur aan Maarten Meinster van de 2e troep den bronzen penning uit voor het met levensgevaar redden van een drenkeling.

Hij trouwde op 22 december 1928 in Dordrecht met Leendrina Bolijn.

Hij werd machinist op de grote vaart. Tijdens de oorlog ontkwam hij als Engelandvaarder naar Engeland. Maarten was in 1945 en 1946 derde machinist op de *Algenib*, een vrachtschip van de Van Nievelt Goudriaan & Co Stoomvaart Maatschappij.

Hij is overleden 24 juli 1976 in Maassluis.

## Meer informatie

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvindere", jrg 3, 1917, no. 34, 1917 » 1917-12 - Pag. 28 | Delpher](#)

[Maarten Fleures Meinster \(Dordrecht, 26 juni 1899 - locatie onbekend, datum onbekend\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[MEINSTER, Maarten Fleures](#)

[Meijerdrees / Meuffels - Stichting Neerlandsch Verzetsmonument](#)

[Engelandvaarders erelijst 1940-1945 · M t/m R](#)

[Maarten Meinster - Scoutpedia.nl](#)

[De Amstelbode » 03 aug 1917 - Art. 25 | Delpher](#)

[Maarten Fleuris Meinster \(1899-1976\) » Stamboom Brouwer - Koster » Genealogie Online](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.