

Hugo van Hylckama Vlieg



Hugo van Hylckama Vlieg is geboren op 3 augustus 1912 in Vlaardingen. Hij was de zoon van Lodewijk Hermanus Epeüs van Hylckama Vlieg en Catharina Elizabeth Egberta Vosbergen. Hij kwam uit een gezin met zes kinderen en één van zijn broers was Tinco (1910).

Het gezin verhuisde tussen 1918 en 1920 naar Leeuwarden. Ze gingen wonen in het pand 'Bouw Godvertrouwen' aan de Groningenstraatweg. Zijn vader was directeur gemeentewerken.

Nadat de eerste padvindergroep in Leeuwarden, onder leiding van hopman Beekman, uiteenviel, besloot Eerke Landweer door te gaan. In 1926 vormde hij met een aantal vrienden de Otterpatrouille. Ze maakten de ouders enthousiast en vroegen Cees Wilkeshuis, een leraar en jongensboekenschrijver als akela. Gymnastiekleraar Hiemstra werd aangetrokken als hopman. Al snel kwamen er ook welpen, padvindster en kabouters bij en vlak daarna werd ook met waterpadvinders begonnen. In april 1927 werd een propaganda avond gehouden en daarbij werd een groepsfoto gemaakt. Na 1930 zijn er geen vermeldingen meer van de groep. In 1929 ontstond vanuit de CJMV de Christelijke Burmaniagroep.



Tinco en Hugo sloten zich als verkenners aan bij deze groep. Tinco was in 1927 patrouilleleider van de Meeuwenpatrouille.

Hugo ging naar de Zeevaarschool en haalde in juli 1933 zijn diploma. Hij werd leerling stuurman op het zeilschip "PAMIR" en reisde van de Finse Golf via Zuid Afrika, Australië en Zuid Amerika naar Ierland. In 1935 behaalde hij het diploma Stuurman Grote Zeilvaart aan de Enkhuizer Zeevaart School. Daarna volgde Hugo een loopbaan als koopvaardij-officier (eerst stuurman, later kapitein) bij de Rotterdamse Lloyd.

Bij het uitbreken van de oorlog is de Nederlandse koopvaardijvloot één van de grootste ter wereld. Deze schepen worden door de vaarplicht ingezet voor de oorlogsvoering. Zo worden ze onder andere gebruikt bij de evacuatie van Duinkerke, de grote invasie van Noord-Afrika en de bevoorrading van de Verenigde Staten, Engeland, IJsland en Australië. Door het oorlogsgeweld wordt de Nederlandse handelsvloot uiteindelijk gehalveerd en vinden 3.400 Nederlandse opvarenden de dood. Aan het begin van de oorlog voer Hugo op de schepen Tasari en de Sibajak van de Rotterdamse Lloyd. Hij was de hele oorlog actief bij de Koopvaardij en ontving het Oorlogskruis.

Zijn broer Tinco was verhuisd naar Nederlands Indië. Tijdens de oorlog werd hij krijgsgevangen genomen en als dwangarbeider tewerkgesteld op Sumatra. Na de oorlog emigreerde hij naar Amerika.

Hugo trouwde op 15 augustus 1947 met Elvira Christine van Lith en op 14 december 1970 trouwde hij in Blaricum met Joanna Marie Scheffelaar Klots.

Hij is overleden op 22 juni 1992.

Meer informatie

[Hugo van Hylckama Vlieg \(1912-1992\) » Families Klein, Ree, de Breed en de Vries van Terschelling » Genealogie Online](#)

[Hugo van Hijckama Vlieg \(Vlaardingen, 3 augustus 1912 - locatie onbekend, datum onbekend\) - Oorlogsbronnen.nl](#)

[Hugo van Hijckama-Vlieg \(NIMH / Nederlands Instituut voor Militaire Historie\) - Nederlands Instituut voor Militaire Historie](#)

[HYLCKAMA VLIEG, Hugo van](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 13, 1927, no. 3, 1927 » 1927-03 - Pag. 37 | Delpher](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 13, 1927, no. 5, 1927 » 1927-05 - Pag. 30 | Delpher](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 18, 1934, no. 5, 1934 » 1934-05 - Pag. 8 | Delpher](#)

['t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 18 februari 1984 | pagina 5 - Historisch Centrum Leeuwarden](#)

['t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 9 juli 1983 | pagina 6 - Historisch Centrum Leeuwarden](#)

['t Kleine Krantsje, 1964-1997 | 24 september 1983 | pagina 4 - Historisch Centrum](#)

[Leeuwarden](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.