



Arie Berkhout is geboren op 19 februari 1902. Hij woonde in Vlaardingen.

Frans Henri Abraas Deze Abraas, mede oprichter van een padvinderstroep in Wageningen, begon nadat hij naar Rotterdam was verhuisd met het vormen van een padvindergroep in Vlaardingen.

Op 12 juni 1913 werden de verkenner van groep 1 officieel geïnstalleerd. Vanuit de christelijke vereniging 'Liefde & Vrede' wordt door Wouter Henneveld (1893-1970) een tweede, christelijke, groep opgericht. Troep 2 gaat 17 december 1913 officieel van start en wordt ook onderdeel van de NPO (Nederlandse Padvindere Organisatie). De installatie werd verricht door hopman Jan Schaap uit Den Haag en Philip Baron van Pallandt van Eerde was er bij aanwezig. In 1921 werd de band met Liefde & Vrede wat losser en ging Troep 2 als 'De Jonge Verkenner' verder.

In Engeland schreef Baden Powell het handboek 'Rovering to Succes' voor scouts van 17 jaar en ouder. Ook in Vlaardingen waren rond 1921 veel oudere verkenner. De Zwaluwenpatrouille van Troep 2 bestond helemaal uit oudere verkenner en werd in september 1923 omgevormd tot een voortrekkersstam. Na een aantal werken werden ook vaandrig J. van der Griend en assistent-vaandrig Arie Berkhout lid van de stam. Als naam voor de stam werd gekozen: 'De Maaszwerfers'. Voor de halsdoek werd de kleur grasgroen aangehouden, zoals van Troep 2, maar dan voorzien van een bruin vierkantje op de punt.

Na het vertrek van hopman G de Jong naar Gelderland werd zijn taak als hopman overgenomen door de vaandrigs Arie Berkhout en J van der Griend. Mede als adviseurs van het Afdelingsbestuur zijn de voortrekkers van grote betekenis geweest voor de padvinderij in Vlaardingen.

Tijdens de oorlog was Arie actief op de grote vaart. Bij het uitbreken van de oorlog is de Nederlandse koopvaardijvloot één van de grootste ter wereld. Deze schepen worden door de vaarplicht ingezet voor de oorlogsvoering. Zo worden ze onder andere gebruikt bij de evacuatie van Duinkerke, de grote invasie van Noord-Afrika en de bevoorrading van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, IJsland en Australië. Door het oorlogsgeweld wordt de Nederlandse handelsvloot uiteindelijk gehalveerd en vinden 3.400 Nederlandse opvarenden de dood.

SHIP	COMPANY	FROM	TO	ENGAGED AS	WAGES	CONDUCT	SHORE ADDRESS	FROM	TO
Stad Alkmaar	Haleym	10.5.40	7.9.40	R.B.	34/-		200 L.		
MAASKERK	V.N.S.	7.2.40	1.4.40	A.B. gunner	94/- 110%		Livingston, Glasgow, S.S.		
Ch. Huldene	W.D.	3.1.40	1.1.40	E. Supt	34/-		Livingston, Glasgow, S.S.		
Meliskerk	V.N.S.	1.1.40	1.1.40	A.B.	34/-		Livingston, Glasgow, S.S.		
Barendrecht	V.D.N.	18.1.44	1.1.44	R.B.	118/- 110%		A. Paol.		
P. de Hoogh	N.S.T.C.	27.1.40	1.1.40	R.B. Gunner	118/- 110%		A. Paol.		
Ruyjs	H.P.M.	13.1.44	1.1.44	A.B.	118/- 110%		A. Paol.		
Mecklenburg	W.G.	1.1.40	1.1.40	A.B.	118/- 110%		A. Paol.		

Arij doet tijdens de oorlog dienst op een groot aantal schepen. In 1942 monstert hij aan op de Meliskerk N.V. Vereenigde Nederlandsche Scheepvaartmaatschappij. Op reis van Liverpool via Durban naar Mombasa met een lading stukgoederen, waaronder muntzilver en medische apparatuur, verlaat de Meliskerk op 5 januari 1943 Saldanha Bay op weg naar Durban. Op 8 januari 1943 loopt ze op een rif op 7 mijl ten noorden van Port St. Johns. Het schip is niet meer vlot te krijgen en wordt op 15 januari 1943 door de opvarenden verlaten. Een deel van de lading kan nog worden geborgen, maar op 18 januari is er een ontploffing op de Meliskerk en moet het schip als total loss worden opgegeven. De hele bemanning overleeft het.

Meer informatie

[Arie Berkhout \(locatie onbekend, 19 februari 1902 - locatie onbekend, datum onbekend\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Arie Berkhout \(NIMH / Nederlands Instituut voor Militaire Historie\) - Nederlands Instituut voor Militaire Historie](#)

[BERKHOUT, Arij](#)

[MELISKERK](#)

[JB-2002-Hoort-zegt-het-voort-Aad-Dulfer.pdf \(hvv-vlaardingen.nl\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.