

Adriaan Comender



Adriaan Bastiaan Simon Comender is geboren op 20 september 1901 te Amsterdam. Hij was de zoon van Johan George Frederik Comender en Aleida Lena Korporaal. Het gezin verhuisde in 1909 naar Hilversum.

In 1911 wordt in Hilversum troep 1 als afdeling der NPO opgericht. De groep stond onder leiding van hopman de Veer en werd 'de Veer'-troep genoemd. De groep bestond midden jaren '20 uit drie troepen. In 1925 was Victor patrouilleleider bij de Otterpatrouille van troep 3. Uit de groep ontstaan in 1930 groep 4 de Apachio's en later groep 6, de Meeko's. De drie groepen sloten zich aan bij de Padvindere Vereeniging Nederland. In 1917 werd Adriaan assistent patrouilleleider bij De Veergroep in Hilversum. Later dat jaar kreeg hij het insigne Tambour.

Adriaan ging varen op de grote vaart. Bij het uitbreken van de oorlog is de Nederlandse koopvaardijvloot één van de grootste ter wereld. Deze schepen worden door de vaarplicht ingezet voor de oorlogsvoering. Zo worden ze onder andere gebruikt bij de evacuatie van Duinkerke, de grote invasie van Noord-Afrika en de bevoorrading van de Verenigde Staten, Engeland, IJsland en Australië. Door het oorlogsgeweld wordt de Nederlandse handelsvloot uiteindelijk gehalveerd en vinden 3.400 Nederlandse opvarenden de dood.

Hij was Officier bij de Koninklijke Paketvaart Maatschappij van januari 1940 tot 13 juni 1941. Daarna ging hij varen voor de Nederlandsch Indische Tankstoomboot Maatschappij op de Paula. De tanker Paula weet vanuit Tjilatjap de haven van Batavia te bereiken op 26 februari 1942.



Terwijl het schip op een opdracht wacht, wordt aan boord het slechte nieuws van de Slag in de Javazee ontvangen op 28 februari. De bemanning hoort ook dat Japanse troepen zijn geland op Java. De volgende dag krijgt de kapitein opdracht om zijn schip af te zinken voor de haveningang, hetgeen later die middag ook wordt uitgevoerd. De Paula wordt later in 1942 geborgen door de Japanners en na reparatie op 12 december weer ingezet als Arare Maru. In 1945 wordt het schip terug gegeven aan de Nederlandse autoriteiten.

姓名 Name	COMENDER, Adriaan Bastiaan Simon.	生年月日 Date of Birth	1901.9.20.
国籍 Nationality	非軍人	所属部隊 Unit	Dutch Holland Batavia.
捕獲場所 Place of Capture	小呂宋	捕獲年月日 Date of Capture	昭和 17 年 2 月 13 日
父ノ名 Father's Name	Johan George Frederik.	母ノ名 Mother's Name	COMPELL, Alida.
出生地 Place of Origin	Amsterdam, "Nederlnd."	職業 Occupation	海軍機関士
捕獲先 Threatener of Report	JAP. COMAND. Wrecked 201. SUCREMAN, "Nederlnd."	特記事項 Remark	

其他情報 Other Information

昭和 17 年 11 月 2 日 聯合國軍 引渡完了

Adriaan wordt krijgsgevangen genomen en geïnterneerd. Op 14 september 1944 ging hij met 1.076 krijgsgevangenen met de Kinta Maru op transport naar Singapore. De krijgsgevangenen zijn

afkomstig uit het 10e Bataljon Jappenkamp in Batavia. Dit transport wordt aangeduid als Java party 24, het 24e krijgsgevangenen transport dat van Java vertrekt. Op 17 september, na drie dagen op zee, komt het schip aan in Singapore. De krijgsgevangenen worden overgebracht naar Poelau Damar Laut, een klein eiland voor de zuidkust van Singapore. Vanaf dat moment worden ze als dwangarbeiders te werk gesteld in Singapore, waarschijnlijk bij de aanleg van het scheepsdok.

Op 18 augustus 1945 wordt hij bevrijd

Meer informatie

[Archief Amsterdam Indexen](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 3, 1917, no. 25, 1917 » 1917-03 - Pag. 42 | Delpher](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 3, 1917, no. 27, 1917 » 1917-05 - Pag. 54 | Delpher](#)

[Adriaan Bastiaan Simon Comender \(Amsterdam, 20 september 1901 - locatie onbekend, datum onbekend\) - Oorlogsbronnen.nl](#)

[Adrianus Bastiaan Simon Comender \(NIMH / Nederlands Instituut voor Militaire Historie\) - Nederlands Instituut voor Militaire Historie](#)

[PAULA](#)

[Paula.php](#)

[COMENDER, Adriaan Bastiaan Simon](#)

[Kinta Maru.php](#)

[Kinta Maru 2.htm](#)

[Japanse interneringskaarten | Nationaal Archief](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.