

Adolf (Adri) Pieter Jan van Rhee is geboren op 19 oktober 1908 in Batavia. Hij was de zoon van Carolus Adrianus Everhardus van Rhee en Albertine Sussanne Adolfine Cassa. Hij had een broer Carolus (1905).

Adri werd verkenners bij groep 1 in Apeldoorn. In 1911 werd in Apeldoorn, na een proefkamp een jaar eerder, gestart met een afdeling van de padvinderij, aangesloten bij de Nederlandse Padvindende Organisatie. In eerste instantie bestond de afdeling uit 7 troepen. In 1918 kreeg de groep Kamp Links, onderdeel van de Kroondomeinen, in bruikleen van Koningin Wilhelmina. De houten barakken die prins Hendrik voor de groep kocht en plaatste op Kamp Links, hadden vlakbij vliegveld Soesterberg dienst gedaan als onderdak voor Belgische vluchtelingen. Uiteindelijk smolten de troepen in 1920 samen tot groep 1. De groep nam dat jaar met zeven padvindende deel aan de 1e Wereld Jamboree in Londen. Adri was één van deze verkenners.

Hij ging naar de Zeevaartschool in Delfzijl en verhuisde in 1930 naar Den Haag.

Hij trouwde op 5 november 1936 in Echteld met Jacoba Elisabeth van Dodewaard (1910). Hij werkte toen als beambte bij een crisiscomité.

Adri was als derde stuurman werkzaam op het stoomvrachtschip *Arundo* van de Maatschappij Zeevaart. Het vrachtschip is op 10 mei 1940 net teruggekeerd in Nederlandse wateren van een reis naar Buenos Aires (Argentinië) en heeft 8.000 ton graan als lading. Ze ligt op een ankerplaats voor Vlissingen als de vijandelijkheden uitbreken. Het schip vertrekt direct naar Duinkerken (Frankrijk) en komt daar tegelijk aan met de, eveneens vluchtende, *Delftdijk*. Het schip wordt door de Franse autoriteiten uiteindelijk naar Nantes gestuurd, waar het op 17 juni met nog zeven andere Nederlandse vrachtschepen ligt. Op die dag krijgen de schepen toestemming om te vertrekken naar Britse havens, omdat de Franse capitulatie aan de Duitsers in de komende dagen verwacht wordt. De andere schepen vertrekken binnen korte tijd, maar de diepgang van de *Arundo* is te veel om de haven veilig te kunnen verlaten. De bemanning gooit 300 ton lading overboord, waarna het schip op 18 juni alsnog kan vertrekken. De Duitsers staan op dat moment al op korte afstand van de stad en de *Arundo* is het laatste schip dat nog wekomt en er in slaagt om een veilige Engelse haven te bereiken.

De *Arundo* vertrekt op 18 juni 1941 uit Freetown (Sierra Leone) met 25 vrachtschepen in konvooi SL-78. Het konvooi wordt na een paar dagen ontdekt en daarna aangevallen door tenminste drie Duitse onderzeeboten. De *Arundo* verliest contact met het konvooi en vaart alleen als ze op 1 juli net na middernacht wordt gevonden door de U-66. Uiteindelijk overleeft het schip de aanval.

De *Arundo* verlaat New York (USA) op 28 april 1942 in het gezelschap van twee andere vrachtschepen, *Laertes* en *Java Arrow*, en het Amerikaanse oorlogsschip *USS Lea* (DD-118). Een paar uur na haar vertrek uit New York wordt de *Arundo* aangevallen door de

Duitse onderzeeboot U-136. Een torpedo treft het schip aan stuurboord zijde onder de brug, blaast de luiken van de ruimen af en zorgt ervoor dat het schip na korte tijd voorover begint te hellen. De overlevenden, onder wie Adri, worden door de andere schepen gered. Hij monsterde hierna aan op verschillende andere schepen. Tegen het einde van de oorlog is hij derde stuurman op de *Amstel*. In de haven van Bari, Italië, vindt op 9 april 1945 een explosie plaats op het schip waardoor het beschadigd raakt.

Zijn vrouw overleed op 18 mei 1944 in Apeldoorn.

Adri overleed op 18 maart 1950. Hij was op dat moment schrijver bij het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening.

Meer informatie

[Registratie Carolus Adrianus Everhardus van Rhee & Albertine Susanne Adolfine Cassa & Adolf Pieter Jan van Rhee & Carolus Adrianus Everhardus van Rhee in 1913 te 's-Gravenhage » Open Archieven](#)

[Registratie Adolf Pieter Jan van Rhee & Jacoba Elisabeth van Dodewaard in 1913 te 's-Gravenhage » Open Archieven](#)

[Huwelijk Adolf Pieter Jan van Rhee & Carolus Adrianus Everhardus van Rhee & Albertine Sussanne Adolfine Cassa & Jacoba Elisabeth van Dodewaard & Jan van Dodewaard & Johanna van Soest op 5 november 1936 te Echteld » Open Archieven](#)

[Overlijden Jacoba Elisabeth van Dodewaard & Adolf Pieter Jan van Rhee op 18 mei 1944 te Apeldoorn » Open Archieven](#)

[Overlijden Adolf Pieter Jan van Rhee op 18 maart 1950 te 's-Gravenhage » Open Archieven](#)

[RHEE, Adolf Pieter Jan van](#)

[ARUNDO](#)

[AMSTEL](#)

[Adolf Pieter Jan van Rhee \(Batavia, 19 oktober 1908 - locatie onbekend, 18 maart 1950\) - Oorlogsbronnen.nl](#)

[CODA Archief - Detail Persoon](#)

[Adolf Pieter Jan van Rhee - Ons Land](#)

[Adolf Pieter Jan van Rhee \(NIMH / Nederlands Instituut voor Militaire Historie\) - Nederlands Instituut voor Militaire Historie](#)

Vijfenzeventig, ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van de Scoutinggroep Stadhouders Willem III/Lady Baden-Powell, 2006



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.