



Rudolf (Ru) Manheim is geboren op 26 juli 1910 in Rotterdam. Hij was de zoon van Joseph Manheim (1878 – 1942) en Debora Margaretha Manheim (1879 - 1942). Hij had een broer Harry (1914). Zijn familie was Joods.

Ru was padvinder bij Groep 1 Lischgroep in Rotterdam. Op 7 januari 1911 werd Groep 1 Lischgroep opgericht in Rotterdam. De groep werd genoemd naar het Lischplein, waar tramlijn 1 het eindpunt had.

De groepsdas kreeg dezelfde kleur als die van het nummerbord van de tramlijn: groen. De stam heette de Piet Heinstam. In 1929 werd een welpenhorde opgericht en Ru werd er leiding. In maart 1930 kreeg hij zijn erkenning en eind van het jaar was hij Akela. Hij was betrokken bij de bouw van een nieuw welpenlokaal. De groep had in 1935 haar troeplokaal aan de Voorhaven 77, samen met Groep 2 Decimagroep. Later kregen ze een clubhuis aan de Mathenesserdijk.

Hij trouwde op 18 december 1935 in Rotterdam met Catharina (Tiny) Juliana van Broek (1911-1994). Ze kregen een zoon John. Ze gingen wonen in Hillegersberg, Rotterdam. Hij was vertegenwoordiger van beroep.

Het jonge gezin dook in 1942 onder bij Jaan Jiskoot, die met haar broer Kees bij de LO/LKP Barendrecht was. Hij werd uiteindelijk opgepakt en kwam terecht in Kamp Westerbork. Ru ging op 30 oktober 1942 met 659 andere gevangenen naar Concentratiekamp Auschwitz. 200 personen moesten de trein in Kosel verlaten. Ru was waarschijnlijk één van hen. Tussen 29 augustus 1942 en 10 december 1942 werden 18 deportatietreinen met Nederlandse Joden uit het Durchgangslager Westerbork, die op weg waren naar het vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau, tot stilstand gebracht in het stadje Kosel in Opper-Silezië, ongeveer 100 km ten westen van Auschwitz. In totaal werden hier ongeveer 3500 joodse mannen en jongens in de leeftijd van 15 tot 50 jaar met geweld gescheiden van hun gezinnen, en te werk gesteld in joodse dwangarbeiderskampen in de regio. Ru kwam om in Silezië en als overlijdensdatum wordt 31 maart 1944 aangehouden.



Zijn beide ouders werden op 15 oktober 1942 vermoord in vernietigingskamp Auschwitz. Zijn vrouw en zoon overleefden de oorlog.

In 1956 werd de Lischgroep een waterscoutinggroep. In 2014 werd de groep opgeheven. Het laatste groepshuis stond in de wijk Schiebroek aan de Bergse achterplas en het laatste wachtschip *De tijd zal 't leren* lag in de Coolhaven.

Meer informatie

[Rudolf Manheim \(Rotterdam, 26 juli 1910 - Silezië, 31 maart 1944\) - Netwerk](#)

[Oorlogsbronnen](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 12, 1926, no. 7, 1926 » 1926-07 - Pag. 24 | Delpher](#)

[De verkenner; off. orgaan voor de Padv. Beweging in Nederland, jrg 15, 1929, no. 12, 1929 » 1929-12 - Pag. 52 | Delpher](#)

Leidersblad, maart 1930

[De verkenner; off. orgaan voor de Padv. Beweging in Nederland, jrg 16, 1930, no. 12, 1930 » 1930-12 - Pag. 42 | Delpher](#)

[Rudolf Manheim - Kamp Westerbork, De Digitale Collectie](#)

[Arolsen Archives - International Center on Nazi Persecution | 01020402 167 - Dokumente mit Namen ab MANHEIM, Estrien | 01020402 167 - Dokumente mit Namen ab MANHEIM, Estrien](#)

[Beeldbank](#)

[Rudolf Manheim Joods Monument](#)

[Lischgroep - Wikipedia](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 13, 1927, no. 9, 1927 » 1927-09 - Pag. 39 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 15, 1931, no 3, 1931 » 1931-03 - Pag. 18 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 16, 1932, no 10, 1932 » 1932-11 - Pag. 13 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 18, 1934, no 2, 1934 » 1934-02 - Pag. 10 | Delpher](#)

[Lischgroep - Wikipedia](#)

[Lijst van Jodentransporten vanuit Nederland - Wikipedia](#)

[Historische achtergrond – Holocaust Informatie Centrum Limburg](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.