

Robert van den Bergh



Robert van den Bergh is geboren op 22 maart 1925 in Den Haag. Hij was de zoon van Isaac van den Bergh (1881-1945) en Elisabeth Corper (1884-1943). Hij had twee zussen, Rita en Madeleine Mathilde. Zijn familie was joods.

In november 1936 werd hij verkenners bij De Duinjagers in Den Haag. In december werd hij welkom geheten in *De verkenners*, officieel orgaan voor de Padvinders Beweging in Nederland.

Robert kwam op 22 april 1943 terecht in Kamp Vught en kreeg nummer 85087 / 21235. Op 20 mei 1943 ging hij naar Kamp Westerbork en zat daar tot 1 februari 1944 gevangen. Vanuit daar ging hij met 908 gevangenen op transport naar concentratiekamp Bergen-Belsen. Op 7 december 1944 is Robert vervolgens getransporteerd naar concentratiekamp Neuengamme. Hij kwam daar op 7 maart 1945 om.

Zijn vader kwam in februari 1945 om in concentratiekamp Bergen Belsen en zijn moeder overleed in 1943 in Kamp Westerbork. Zijn zusje Madeleine kwam om in Riesa. Rita overleefde de oorlog door onder te duiken.

Meer informatie

[Robert van den Bergh](#)

[Robert van den Bergh \(Den Haag, 22 maart 1925 - Neuengamme, 7 maart 1945\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Search for documents in the Arolsen Archives](#)

[Robert van den Bergh | Oorlogsgravenstichting](#)

[Robert van den Bergh | Digitaal Monument Neuengamme](#)

[Lijst van Jodentransporten vanuit Nederland - Wikipedia](#)

[Robert van den Bergh - Kamp Westerbork, De Digitale Collectie](#)

De verkenners, officieel orgaan voor de Padvinders Beweging in Nederland. december 1936

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.