



Renate Pels is geboren op 5 oktober 1924 in Hamburg, Duitsland. Ze was de dochter van Walter Simon Pels (1892) en Grete Katz (1902-1995). Ze had een broertje Herold Andreas (1929). In oktober 1934 werd in Hamburg het huwelijk tussen hun ouders ontbonden. Op 10 maart 1935 hertrouwde hun moeder met Fritz Cohen (1902-1943). Hun stiefvader was advocaat.

Het gezin vluchtte in 1936 uit Hamburg naar Tilburg en gingen wonen aan de Oisterwijksebaan 73. Renate ging net als haar broertje naar de Rijks HBS Willem II, samen met Joodse Joan Meijer Udewald, Anita Roos, Helga Deen en Lore Samson.

Joan, Renate, Helga, Lore en Anita waren ook padvindster bij Afdeling Tilburg van het Nederlandsche Meisjesgilde (NPG). Deze afdeling werd in 1931 opgericht.

Renate en Herold zouden de Argentijnse nationaliteit bezitten. Zij werden door de Duitsers daarom niet als Joods beschouwd en hoefden ook geen ster te dragen. Of ze in de oorlog toch in onderduik gingen is niet bekend.



Hun stiefvader Fritz werd op 4 november 1942 gearresteerd en door de Sicherheitspolizei naar en Haag overgebracht. Hij kwam in het 'Oranjehotel' terecht, werd later weer vrijgelaten en dook onder in Haarlem. Hij overleed daar op 7 oktober 1943 en werd begraven op de Joodse begraafplaats in Tilburg.

Renate, Herold en hun moeder overleefden de oorlog.

Meer informatie

[Renate Pels Joods monument](#)

[Fritz Cohen Joods monument](#)

[Registratie Renate Pels op 5 oktober 1924 te Hamburg \(Duitsland\) » Open Archieven](#)

[Deportatie en vernietiging Joodse volksdeel Tilburg - Wiki Midden-Brabant](#)

Boekje Oorlog Onderweg, Tilburg in de Tweede Wereldoorlog, Piet Mooren, 1994, Schoolbegeliedingsdienst Tilburg
Foto padvindsters uit Tilburg circa 1935: van links naar rechts Joan Meijer Udewald (1925-1945), Renate Pels, Helga Deen (1925-1943) en Anita Roos (Regionaal Archief Tiburg).



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.