



Philip Nort is geboren op 17 januari 1928 in Gorinchem. Hij was de zoon van Meijer Nort (Gorinchem, 1893) en Betsie Wijzenbeek (Culemborg, 1900). Zijn ouders trouwden op 14 oktober 1925 in Gorinchem. Hij had twee broers; Izak (les) (Gorinchem, 24 juli 1926) en Israël Harry (Gorinchem, 9 juni 1931). Het gezin nam

actief deel aan het joodse gemeentelven. Zijn vader haalde in 1920 zijn opticiendiploma en nam de winkel van zijn vader over, die naast brillen ook allerlei andere zaken verkocht. Nelly Leveticus, afkomstig uit Dordrecht, werkte in de zaak van zijn vader en woonde bij de familie in, want ze paste ook op de kinderen.



In Gorinchem werd op 3 januari 1911 de eerste padvindersgroep opgericht. Ze kreeg later de naam Arkelse Padvinders, vernoemd naar de Heren van Arkel die in de 13e en 14e eeuw de dienst uit maakten. Philip was actief bij deze groep. Hij staat op de foto in padvindersuniform met een oudere broer, zijn moeder en Nelly.

Na de capitulatie vond er landelijk een zelfmoordgolf onder Joden plaats. Ook het gezin Nort ziet geen uitweg en op donderdag 16 mei 1940 kiest het gezin voor de dood. In een politierapport werd aangenomen dat vader Nort eerst zijn vrouw en drie zoons neerschoot en vervolgens zelfmoord pleegde.

Bij aankomst op haar werk op 16 mei is Nelly de ontdekker van dit drama. Nelly is haar hele leven nooit los gekomen van deze gebeurtenis. Ze neemt met haar broer de optiek van de erfgenamen over en werkt door tot het niet meer veilig is.

Eind september 1942 duikt Nelly onder, eerst in Gorinchem, vervolgens in Utrecht, waar zij Ankie Stork ontmoet en vanaf begin 1943 bij de familie Stork in Villa Bergzicht in Nijverdal. Op 13 september 1944 ontstaat paniek. De Sichterheidsdienst staat op de stoep om Johan Stork, directeur van de Nederlandse Stoom Bleekerij, te arresteren. Stork is niet thuis, maar moet zich binnen twee dagen melden bij de Sicherheitsdienst. Zo niet, dan zal zijn familie worden gegijzeld. Op dat moment zijn er ca. 20 mensen in het huis. De familie Stork, onder wie dochter Ankie, twee jonge ondergedoken Joodse vrouwen, onder wie Nelly, verzetsstrijder Adrie Knappert uit Ommen, een logerende tante en twee gezinnen uit Hengelo, evacuées na een bombardement. Na de inval is het niet meer veilig in Villa Bergzicht. Alle inwoners duiken onder in Lemele en omstreken. Begin januari 1945 vind Nelly

een nieuw onderduikadres in de woning en schuilhut van de Nijverdalse verzetsfamilie Arnold en maakt hier de bevrijding mee.



Alle leden van het gezin Nort zijn begraven op de joodse begraafplaats in Gorinchem. Het gezin wordt herdacht op het joods monument in Gorinchem aan het Melkpad.



Voor het huis van de familie Nort aan de Gasthuisstraat 13 zijn in 2017 vijf stolpersteine geplaatst.

### Meer informatie

Foto: Van links naar rechts Izak, Philip en Israël Harry Nort (fotoarchief familie Meijler-Leveticus).

Foto: Mevrouw Nort, twee zoons en links Nelly Leveticus (fotoarchief familie Meijler-Leveticus).

[Stilstaan bij tragische dood gezin | Rivierenland | AD.nl](#)

[Meijer Nort \(joodsmonument.nl\)](#)

[Philip Nort \(joodsmonument.nl\)](#)

[Gorinchem, 'Joods monument' - Nationaal Comité 4 en 5 mei : Nationaal Comité 4 en 5 mei](#)

[Open Joodse Huizen | Gorinchem | Joods Cultureel Kwartier \(jck.nl\)](#)

[Stolpersteine Gasthuisstraat 13 - Gorinchem - TracesOfWar.nl](#)

[Gorinchem - Joodse Begraafplaats - Philip-Nort-1928-1940 - g \(online-begraafplaatsen.nl\)](#)

[\[4258\] \(stenenarchief.nl\)](#)

[Scouting APV - Scoutpedia.nl](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.