

Oscar van Leer is geboren op 2 december 1905 in Amsterdam. Hij was de zoon van Alex van Leer (1872-1938) en Else Eichman (1879-1934). Zijn moeder werd geboren in Berlijn. Hij had een broer Louis Alexander (1904). Zijn vader was drukker en het gezin was Joods. In april 1916 verhuisde het gezin naar Hilversum.

Oscar was in 1926 voortrekker in Hilversum. Zijn vader was secretaris van de afdeling Hilversum van de NPV.

Oscar verhuisde naar Engeland en ging naar zijn terugkeer naar Nederland in 1930 op kamers wonen in Amsterdam bij de familie Hofmans. Hij werd verliefd op de dochter des huizes Edith Hofmans en ze trouwden op 14 april 1932. Hij was toen firmant in de drukkerij van zijn vader, waar ook zijn broer werkte. Zijn moeder overleed in 1934 in Hilversum en zijn vader in 1938. De broers zetten het bedrijf van hun vader, L.A. van Leer & Co Drukkerijen, voort. Oscar en Edith kregen drie kinderen.



Oscar was volgens de Duitse rassenwetten een *Volljude* en ontkwam alleen aan deportatie omdat hij 'gemengd gehuwd' was. Hij moest een ster dragen en de drukkerij werd overgenomen door een *Verwalter*. Hij is niet ondergedoken, maar hij zal zich na verloop van tijd ook niet vaak meer op straat hebben gewaagd. Zijn naam komt voor in de Joodsche Raad Cartotheek. Zijn broer kwam op 15 september 1942 terecht in Kamp Westerbork. Hij wist mogelijk te ontsnappen, want hij heeft volgens informatie van Kamp Westerbork, de oorlog overleefd in onderduik.

Verzetsstrijder Geertjan Lubberhuizen was betrokken bij de illegale uitgeverij De Bezige Bij. Toen hij hoorde dat bij het bedrijf van Oscar papier op zolder lag, ging hij er samen met Sjoerd Leiker, met een paard en wagen op af. Met een goed verhaal en de nodige bluf roofde Lubberhuizen het papier weg onder de ogen van een portier.

Edith overleed in 1956 aan kanker en Oscar hertrouwde op 30 maart 1957 met Elisabeth Anholt.

Oscar was samen met zijn broer directeur van NV Drukkerij L. van Leer en co. Beiden werden Ridder in de Orde van Oranje Nassau voor hun werk in de drukkerij. Oscar overleed op 8 december 1979 in Amsterdam en zijn broer in 1983.

Meer informatie

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereniging "De Nederlandsche Padvindere", jrg 12, 1926, no. 3, 1926 » 1926-03 - Pag. 32 | Delpher](#)

[Oscar V. Leer \(locatie onbekend, 2 december 1905 - locatie onbekend, datum onbekend\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Archief kaart Indexen](#)

[Archief Amsterdam Indexen](#)

[Arolsen Archives - International Center on Nazi Persecution | 01020402 261 - Documente mit Namen ab V. LANGSTADT, Ernst | 01020402 261 - Documente mit Namen ab V.](#)

[LANGSTADT, Ernst](#)

[Louis Alexander van Leer - Kamp Westerbork, De Digitale Collectie](#)

[Overlijden Else Eichmann & Alex van Leer op 3 februari 1934 te Hilversum » Open](#)

[Archieven](#)

[Overlijden Alex van Leer & Elsa Eichmann op 15 februari 1938 te Hilversum » Open](#)

[Archieven](#)

[Onderscheiding - Nationaal Archief](#)

[Onderscheiding - Nationaal Archief](#)

[gevaarlijk-drukwerk-pdf.pdf](#)

[De Bezige Bij - Wikipedia](#)

[Edith Hofmans – Drie eeuwen Hofmans](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.