

Naftalie Kan is geboren op 29 augustus 1927 in Amsterdam. Hij was de zoon van Meijer Kan (1894-1943) en Brandel Sternlicht (1905-1997). Zijn ouders trouwden op 21 oktober 1926 in Amsterdam. Hij had een zus Debora.

De archiefkaart in het gemeentearchief van Amsterdam geeft in februari 1941 aan VOW (Vertrokken Onbekend Waarheen). Dit kan komen omdat Naftalie ondergedoken is. Zijn vader werd in 1943 in Auschwitz vermoord maar hij overleefde met zijn moeder en zusje de oorlog.

Voor de oorlog bestonden er in Nederland verschillende Joodse gesloten groepen. Een doorstart na de oorlog was niet mogelijk omdat veel leden en leiders waren gedeporteerd en vermoord. Alleen in Den Haag begon de T.O.P. groep weer. Er was ook in Amsterdam belangstelling en daar werd een groep opgericht. De organisatie was, net als elke joodse organisatie, Zionistisch ingesteld. Ze richtte haar leden op wat toen nog Palestina heette en wilden hun belofte bij de installatie ook op die manier inrichten. Dit bleek in verband met de spelregels van de NPV niet mogelijk. Het installatieteken werd een Davidster. Er werden geen insignes van de NPV overgenomen en in plaats van een hoed werd een baret gedragen. De organisatie werd Tsofoeth (Hebreeuws voor padvinderij) genoemd. De verkenners kregen de Hebreeuwse naam Tsofim en padvinders Tsofoth. Er werd eind 1947 gestart met een verkennersgroep Misjmar Tikwatenoë onder leiding van Edzard Izaks, een gediplomeerd verkennersleider. Op 20 juni 1948 werd een meisjesvendel erkend met de naam Deworah. Een jaar later, in november 1948, werd een tweede verkennersgroep opgericht, Betsalel, waar Jaap Cohen Mafakeed (hopman) werd. En in februari 1949 begon bij Misjmar Tikwatenoë een welpenhorde, Oforim in het Hebreeuws.



De Amsterdamse en Haagse groepen gingen in mei 1949 samenwerken in de Vereniging 'De Joodse Padvinders in Nederland' (JPN). Er volgden nog meer groepen, onder andere bij Joodse instellingen in Hilversum en Apeldoorn én in Enschede en Hilversum. In februari 1950 waren er 8 groepen. In januari 1950 wordt besloten om de Amsterdamse groepen te reorganiseren in verband met leidersgebrek. De verkenners van groep 1 Misjmar Tikwatenoë en 3 Betsalel gaan voorlopig samen onder de naam Bamitspah met H. Lootsteen als Hopman. Vanaf 1951 wordt in het

Nieuw Israelietisch weekblad alleen nog maar over de horde en troep Bamitspah geschreven, naast het vendel Deworah en later de Teixeira de Mattos stam.

Wegens enorme belangstelling besloot de Amsterdamse groep in juni 1951 om te starten met een voortrekkers-stam. Opgave kon gedaan worden bij vaandrig Joop van Praag. Op 5 juli 1953 werd deze voortrekkersstam (Tsofiem Kashieshiem) geïnstalleerd, met de naam

Groepsleider Hopman Teixeira de Mattos stam. Ze werd vernoemd naar Fred Teixeira de Mattos, hopman van de Joodse Derech Erets-groep. Bij de installatie waren verschillende hoogwaardigheidsbekleders aanwezig en vertegenwoordigers van de Engelse Joodse padvindsters. Naftalie Kan werd oubaas van de stam. Bernard Cohen, Maurits Krant, Lex Prins en David Rozendaal werden als voortrekker geïnstalleerd.

In juli 1955 vertrok Naftalie naar Melbourne in Australië. Hij trouwde op 16 december 1958 in Perth met Meta Lilian Schenberg. Ze keerden in december 1963 weer terug naar Nederland. In februari 1990 ging hij weer naar Australië.



### Meer informatie

[Indexen](#)

[Indexen](#)

[Meijer Kan - Kamp Westerbork, De Digitale Collectie](#)

[Muiderberg - Hoogduits-Joodse Begraafplaats - Brandel-Bertha](#)

[Huwelijk Meijer Kan & Salomon Kan & Rika Wolff & Brandel Sternlicht & Debora Sternlicht op 21 oktober 1926 te Amsterdam » Open Archieven](#)

[Nieuw Israelietisch weekblad » 01 jun 1951 - Art. 97 | Delpher](#)

[Nieuw Israelietisch weekblad » 15 mei 1953 - Art. 98 | Delpher](#)

[Nieuw Israelietisch weekblad » 03 jul 1953 - Art. 63 | Delpher](#)

[Nieuw Israelietisch weekblad » 10 jul 1953 - Art. 93 | Delpher](#)

[Nieuw Israelietisch weekblad » 05 dec 1958 - Art. 106 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.