



Naatje Carolina Salmon is geboren op 10 mei 1875 in Den Haag. Naatje was een dochter van André Salmon, Resident van Pasoeroean (Pasuruan) in Oost-Java en Esther Rebecca Vas Dias. Ze was getrouwd met kapitein der Infanterie August Johan Philip Kessler en ze hadden een dochter Emmy Jeanne Kessler, geboren in 1900. Vlak na de geboorte van zijn dochter sneuvelt hij in Atjeh. Naatje vertrekt in 1901 weer naar Nederland.

Ze was in 1913 de secretaris van het bestuur van de Eerste Nederlandsche Meisjes Gezellen Vereeniging, de eerste landelijke vereniging voor meisjes bij scouting.

Tussen 1928 en 1931 woonde ze in Salatiga op Midden-Java en vervolgens weer in Den Haag.

Naatje was joods en werd tijdens de Tweede Wereldoorlog op 14 januari 1942 gearresteerd. Ze kwam via kamp Westerbrok terecht in concentratiekamp Theresienstadt. Op 3 mei 1945 droegen de nazi's de controle over het kamp over aan het Rode Kruis en op 8 mei werd Theresienstadt officieel door het Rode Leger bevrijd. Naatje overleefde de oorlog.

Ze is overleden op 29 januari 1975 in Den Haag.

## Meer informatie

[Registratie August Johan Philip Kessler & Naatje Carolina Salmon \(in het jaar 1913-1939\) » Open Archieven](#)

[Notariële akte Henricus Leonardus Adrianus Korff de Gidts & Esther Rebecca Vas Dias & André Salmon & Naatje Carolina Salmon & August Johan Philip Kessler & Anna Posno & Isaac Salmon op 9 september 1901 te 's-Gravenhage » Open Archieven](#)

[Eerste Nederlandsche Meisjes Gezellen Vereeniging - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](#)

[Kessler, August Johan Philip \(Haags Gemeentearchief\) - Haags Gemeentearchief](#)

[De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad » 19 aug 1897 - Art. 5 | Delpher](#)

[Naatje Kessler-Salmon - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](#)

[Deli courant » 06 okt 1900 - Pag. 5 | Delpher](#)

[Peraat » 06 mei 1945 - Art. 59 | Delpher](#)

[De Nederlandse overlevenden van Theresienstadt – Vernooming.nl](#)

[Haagsche courant » 01 mei 1901 - Art. 42 | Delpher](#)

[Theresienstadt \(concentratiekamp\) - Wikipedia](#)

[Archieven.nl - 61-82 Verzoeken voor extra levensmiddelenbonnen, 1945-1946. \(NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.