



Michaël Oscar Cahen is geboren op 15 januari 1901 in Leiden. Hij was de zoon van Albert Theodoor Cahen (1867-1939) en Ida Cahen (1873-1941). Hij had een broer Jacob Willem (1898) en een zusje Amalia Sophia (1905). Het gezin was Joods.

In 1916 wordt in het ledenblad *De Padvinder* gesproken over een tweede vaandrig Cahen en in 1917 wordt ene Cahen plaatsvervangend lid van de examencommissie van de afdeling. Waarschijnlijk gaat het hierbij om Jacob omdat Michaël voor deze functies nog te jong is. Michaël was in 1917 patrouilleleider van de hertenpatrouille van de afdeling Leiden. In 1924 wordt geschreven over hopman Cahen bij groep 3, de Oranjegroep in Leiden. Het is aannemelijk dat dit, gezien zijn leeftijd, ook Jacob is. Deze groep ondernam regelmatig activiteiten met de Archipelgroep uit Den Haag.

In juli 1924 verhuisde Michaël naar Amsterdam en ging wonen op de Andrieskade 8. Hij werd daar advocaat en procureur en trouwde op 23 april 1929 in Amsterdam met Rosette Leonie Zondervan. Ze kregen twee kinderen; Carry Ida en Theo Maurits Emile.

Op 27 maart 1943 verhuisde hij met zijn vrouw en kinderen naar het Joodsche tehuis De Biezen in Barneveld. Huize de Biezen was een landhuis met landgoed in Barneveld. Voor de oorlog was het een werkverschaffingskamp. Gedurende de Tweede Wereldoorlog werd het landhuis en de barakken op het landgoed gebruikt als Joods tehuis. Circa 250 Joodse, door het Nederlands ministerie van Binnenlandse Zaken bevoorrechte Nederlanders werden op december 1942, als onderdeel van Plan Frederiks in dit pand geïnterneerd. De bewoners van het tehuis werden alsnog in september 1943 gedeporteerd naar Kamp Westerbork waar zij enige tijd verbleven als de Barneveldgroep. Bij de ontruiming van Westerbork werd deze groep op 4 september 1944 op transport gesteld naar Theresienstadt waar zij bijna allemaal de oorlog doorstonden. Ook Michaël, zijn vrouw en dochter kwamen terecht in Theresienstadt. Het is onbekend waar zoon Theo terechtkwam, maar het hele gezin overleefde de oorlog.

Zijn broer Jacob Willem Cahen is in oktober 1942 ondergedoken en overleefde de oorlog. Hij stierf in 1956. Zus Amelia was opgenomen in psychiatrisch ziekenhuis Endegeest. Zij werd daar opgehaald en op 21 mei 1943 vergast in venietigingskamp Sobibór.

Michaël Cohen is overleden op 4 september 1967 in Den Haag.

Meer informatie

[Indexen Archief Amsterdam](#)

[Indexen Gezinskaart Archief Amsterdam](#)

[Indexen Gezinskaart Archief Amsterdam](#)

[Michaël Oscar Cahen \(1901 - 1967\) - Genealogy](#)

[Theo Maurits Emile Cahen \(1938 - 1984\) - Genealogy](#)

[Cahen, Jacob Willem - Leiden4045.nl](#)

[Cahen, Amalia - Leiden4045.nl](http://Leiden4045.nl)

[Huize De Biezen - Wikipedia](#)

[Joodse tehuizen | Mijn Gelderland](#)

[Michaël Oscar Cahen - Kamp Westerbork, De Digitale Collectie](#)

[Carry Ida Cahen - Kamp Westerbork, De Digitale Collectie](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 2, 1916, no. 22, 1916 » 1916-12 - Pag. 40 | Delpher](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 3, 1917, no. 26, 1917 » 1917-04 - Pag. 38 | Delpher](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 3, 1917, no. 32, 1917 » 1917-10 - Pag. 36 | Delpher](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 10, 1924, no. 13, 19-07-1924 » 19 jul 1924 - Pag. 16 | Delpher](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 3, 1917, no. 26, 1917 » 1917-04 - Pag. 38 | Delpher](#)

[Uit Leiden betrokken personen](#)

[Theresienstadt \(getto\) - Wikipedia](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.