



Max Bertram Bloch is geboren op 5 februari 1911 in Heemstede. Hij was de zoon van Max Bloch (1882 – 1943) en Ida Anna Pick (1882 – 1943). Max was joods. Het gezin verhuisde in naar Bloemendaal.

Hij was actief bij Scouting en zijn naam komt voor in *De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereniging "De Nederlandsche Padvinders"*, in december 1927.

Hij trouwde op 18 juni 1938 in Haarlem met Hendrika (Riek) Baak (1910). Het was een gemengd huwelijk. Ze kregen twee kinderen Karin I. en Max W. Tussen 1938 en 1940 woonden ze in Utrecht en verhuisden daarna weer naar Bloemendaal en later naar Zandvoort.

Max vestigde zich in mei 1942 als arts op Deurloostraat 7hs in Amsterdam. Hij woonde hier van april 1942 tot december 1942, toen verhuisde hij en zijn vrouw naar de Retiefstraat 68-1. Ze zijn ter bescherming van hun kinderen tijdens de oorlog op 19 maart 1942 officieel gescheiden geweest.

Max ging via Kamp Amersfoort naar kamp Westerbork. Daar werd hij als arts aan het werk gezet. Dankzij de moed van zijn vrouw kon hij het kamp ontvluchten. Daarna heeft hij ondergedoken gezeten bij zijn vrouw en kinderen.

Zijn ouders zijn beide op 10 september 1943 door de Duitsers in concentratiekamp Auschwitz om het leven gebracht.

Hij overleed in Rotterdam op 9 november 1992.

Meer informatie

[Max B Bloch \(locatie onbekend, 5 februari 1911 - locatie onbekend, datum onbekend\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Arolsen Archives - International Center on Nazi Persecution | 01020402 022 - Dokumente mit Namen ab BLITZBLUM, Regina | 01020402 022 - Dokumente mit Namen ab BLITZBLUM, Regina](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereniging "De Nederlandsche Padvinders". jrg 13, 1927, no. 12, 1927 » 1927-12 - Pag. 15 | Delpher](#)

[Deurloostraat - joodsamsterdam](#)

[Max Bloch – Joods monument](#)

[Echtscheiding Max Bertram Bloch & Hendrika Baak op 19 maart 1942 te Haarlem » Open Archieven](#)

[Inschrijving Adrianus Boer & Pieter Albert van den Berg & Wilhelmus Franciscus Bloem & Max Bertram Bloch & Bernard Nicolaas Blans & Johannes Jacobus Hubertus Bischoff in 1931 » Open Archieven](#)

[Indexen Archief Amsterdam](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.