

Maurits Willem van Vriesland is geboren op 4 januari 1926 in Den Haag. Hij was de zoon van Samuel van Vriesland (1887-1943) en Marianna Blok (1888-1943). Hij had twee broers, Henri (Harry) (1920-1943) en Levie (Lou) (1917-1943).

Hij was in november 1940 verkenners in de beverpatrouille bij Groep 1 Archipelgroep in Den Haag. Johannes Gallast was hier groepsleider en hopman en Wim van der Slobbe was vaandrig (scoutsleider). Deze groep is in 1914 opgericht door de heren F.C. Koens en C. Six. In 1919 kregen ze een groepshuis aan de Hugo de Grootstraat. De groep had eerst nummer 3 en 4, maar bij de vorming van de NPV kreeg de groep het nummer 1. Tussen 17 mei 1940 en het verbod op Scouting op 2 april 1941 hield Wim een logboek bij. Zijn broers Lou en Henri waren voor de oorlog scout bij de joodse Haagse T.O.P. groep.

Maurits was voor de oorlog monteur. Hij woonde met de rest van de familie op Scheldestraat 48 in Den Haag.

Maurits kwam terecht in Kamp Westerbork. Vanuit hier werd hij op 18 mei 1943 met het twaalfde transport naar vernietigingskamp Sobibor gebracht en werd bij aankomst op 23 april 1943 vermoord. De treintransporten naar Sobibór vertrokken tussen 3 maart en 20 juli 1943 wekelijks op dinsdag vanuit Kamp Westerbork. Vrijwel alle gedeporteerden werden op de dag van aankomst direct doorgeleid naar de daar aanwezige gaskamers en vermoord. Met deze 19 treintransporten werden in totaal 34.313 Joden in de Tweede Wereldoorlog gedeporteerd van Nederland naar Sobibor.

Ook zijn ouders en broertjes overleefden de oorlog niet.

MEI 1940 -- MEI 1945.

Beste boys, mag ik, nu mijn clandestiene naam van Oom Han weer zijn oorspronkelijke vorm van Hopman heeft aangenomen, mijn blijdschap uitspreken, dat wij weer openlijk ons vrije woord kunnen uitspreken, zonder te worden gehinderd door een tyrán? Ik maak dan ook van deze gelegenheid gebruik, de Leiding, de jongens en hun ouders dank te brengen voor het onbegrensde vertrouwen en de steun, mij in die moeilijke en zware jaren gegeven. Hoewel deze tijd voor mij zeer zwaar en angstig was, had zij toch een lichtpunt, nl. het zaad, hetwelk door mij was gestrooid, was op goede grond terecht gekomen. Ik ben er trots op, de oude Archipel weer op te helpen richten, haar op te heffen uit de puinhoop en met jullie aller samenwerking, medewerking en steun deze oude beproefde groep weer aan de spits te brengen. Veel zal er moeten worden vervangen wat wij misschien node zullen missen, maar weest ervan overtuigd, dat én bestuur én leiding alles in het werk zullen stellen om de padvinderij zo degelijk en aantrekkelijk mogelijk te maken.

De groep start na de oorlog weer op en al op 10 mei 1945 komt hun groepsblad weer uit; *Het Spoor*: officieel orgaan van de Archipelgroep Groep. Hierin kijkt hopman Gallast terug op de oorlog, maar vooral ook vooruit. Hij staat stil bij het overlijden van Senior patrouilleleider Gerrit uit den

Boogaard en voorzitter van de groepscommissie, dhr van der Poel. Ook schrijft hij dat van verschillende Israëliische broeders het lot nog niet duidelijk is.

Maurits wordt herdacht op het Joods Kindermonument in Den Haag. In totaal hebben meer dan 2000 Joodse kinderen uit Den Haag de concentratiekampen niet overleefd. Ter herinnering aan deze omgekomen Joodse kinderen is een monument opgericht op de plek waar destijds de Joodse school in de Bezemstraat stond. Deze plek wordt nu het "Rabbijn

Maarsenplein” genoemd, naar de Joodse geestelijke die veel heeft betekend voor de Joodse gemeenschap in Den Haag, en die in 1943 is gedood.



#### Meer informatie

[Maurits Willem van Vriesland](#)

[Sobibórtransporten - Wikipedia](#)

[Maurits Willem van Vriesland |](#)

[Oorlogsgravenstichting](#)

[Maurits Willem van Vriesland](#)

[\(Den Haag, 4 januari 1926 - Sobibor, 21 mei 1943\) -](#)

[Oorlogsbronnen.nl](#)

[Maurits Willem van Vriesland - Kamp Westerbork, De Digitale Collectie](#)

[Lijst van Jodentransporten vanuit Nederland - Wikipedia](#)

[Namen van de kinderen - Joods Kindermonument Den Haag](#)

Logboek van de Archipelgroep Den Haag, Archief Reizend Scoutingmuseum



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.