



Maurits (Maurice) Louis Witsema (de Wit) is geboren op 2 mei 1929 in Eindhoven. Hij was de zoon van Louis de Wit en Philipina (Pien) Johanna Leviticus. Maurits had een twee jaar jonger zusje Marianne (Miriam) Rebecca (1931).

Maurice's vader en zijn oom les hadden een winkel in het centrum van Eindhoven op de Demer 42, genaamd M. de Wit & Co. Zijn grootvader stichtte de winkel in 1899.

Maurice had veel vriendjes van zijn leeftijd waar hij graag mee speelde en die dicht bij zijn huis woonde. Ze renden de straat op en af om te spelen of om te rennen om te zien wie de snelste was. Aan het einde van de straat was een prachtig park met een enorm groen grasveld waar ze konden voetballen en hockeyen. Maurice en veel van zijn klasgenoten zaten op Scouting. Hij hield van deze tijd die hij doorbracht met zijn vrienden. Ze leerden knopen maken, toneelstukken maken, kamperen en pannenkoeken bakken.



Na Kristallnacht (9 op 10 november 1938) in Duitsland, werden veel Duits-joodse kinderen naar Nederland gestuurd. Een deel van de kinderen kwam terecht in het Dommelhuis in Eindhoven. In het weekend bezochten ze Joodse gezinnen zoals die van Maurice. De kinderen kwamen op zaterdag vanuit het Dommelhuis waarna de familie van Maurice hen eten gaf en een paar spelletjes speelde. De meeste kinderen die langs kwamen, waren in dezelfde leeftijd zoals Maurice.

Maurice ging naar de Nutsschool op de Akkerstraat, maar op een gegeven moment besloot de bezetter dat Joodse kinderen naar Joodse scholen moesten. Maurice kreeg privéles in huizen met joodse leraren.

Maurice' zijn vader werd in het voorjaar van 1941 opgepakt en zat zes maand gevangen omdat zijn winkel geleverd had aan het feest van 50 jaar Philips. Dit feest eindigde in een anti Nazi betoging. Zijn vader en oom zaten drie maanden in de politie-gevangenis in Eindhoven en drie maanden in de gevangenis van Scheveningen. In de tijd dat zijn vader in de gevangenis zat, kreeg de winkel een nieuwe Duitse verwalter (supervisor). In 1941 moesten Maurice en zijn hele familie zich inschrijven bij de Joodse raad en ze kregen een gele Jodenster. In augustus 1942 kreeg de familie een brief met het bevel om zich de volgende dag op het treinstation in Eindhoven te melden waarna ze naar een werkkamp in Westerbork zouden worden gestuurd. Ze besloten om onder te duiken en kwamen op verschillende plekken terecht.



Direct na de bevrijding hielp Maurice soldaten van het Britse leger om vluchtelingen naar de Philips-fabriek te brengen waar ze werden gehuisvest. Met een verlangen om zoveel mogelijk te helpen, zette hij zijn Scouting-vaardigheden in om hulpbehoevenden te helpen. In de zomer van 1946 ging hij met zijn Scoutinggroep naar Engeland voor een uitwisseling.

Hij trouwde in 1959 met Janny. Na haar overlijden hertrouwde hij met in 1998 met Jeanne. Maurice is op 28 juli 2018 in Eindhoven overleden en werd begraven op de Joodse begraafplaats in Eindhoven.

Meer informatie

[Maurice Witsema | Stichting 18 September](#)

[Maurits Louis Witsema \(de Wit\) \(1929 - 2018\) - Genealogy](#)

[Stolen Childhood Holocaust Survivor ~ Maurits Louis Witsema \(de Wit\) – Blueberry Pancake Publishing](#)

[Maurits Louis Witsema \(Eindhoven, 2 mei 1929 - Eindhoven, 28 juli 2018\) - Netwerk](#)

[Oorlogsbronnen](#)

[Onderduikers Hoogstraat 185 Eindhoven](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.