



Martha (Matje) Korper is geboren op 24 juni 1939 in Amsterdam. Ze was de dochter van David Korper (1915-1941) en Klara de Kar (1910-1943). Martha had twee zussen en twee broers; Eva (1934-1943), Hendrika (1935-1943), Simon (1937-1943) en Johannes (1940-1941). Het gezin woonde in Amsterdam Oost. Ze waren joods. Haar broertje overleed op 11 maart 1941 in Amsterdam en was toen pas vier maand oud. Haar vader was slager en ze woonden in de Blasiusstraat in Amsterdam.

Haar vader werd opgepakt tijdens een Razzia en was één van de eerste joden die de nazi's oppakten. David werd op 1 augustus 1941 in concentratiekamp Mauthausen vermoord.

Matje kwam met de rest van het gezin in 1942 terecht in de Hollandse Schouwburg. Vanuit daar was het de bedoeling dat ze via Kamp Westerbork of kamp Vught naar de vernietigingskampen gedeporteerd werden. Een lid van het verzet smokkelde haar uit de schouwburg. Ze werd ondergebracht op een onderduikadres maar door verraad opgepakt en naar Kamp Westerbork gebracht. Ze zat met 52 wezen in de laatste trein uit Westerbork naar concentratiekamp Bergen-Belsen. Later werd ze naar concentratiekamp Theresienstadt gestuurd. Daar werd ze op 8 mei 1945 door de Russen bevrijd. Als gevolg van een tyfusedepidemie konden de overlevenden niet direct gepatrieerd worden. De laatste overlevenden vertrokken op 17 augustus 1945. Over het transport werd in 2001 een boek geschreven door Daphne Meijer: *Onbekende Kinderen: De Laatste Trein uit Westerbork*.

Na de oorlog kwam Matje terug in Amsterdam Oost. Ze werd onder meer opgevangen door Dora, een zus van haar vader. Martha kreeg het kamertje van haar neefje Jaap. Hij schreef na de oorlog: *“Door het gebrek aan sanitair, was het kamperen. De meisjes konden nog in de wastobbe, ik ging een keer per week naar het badhuis op het Javaplein.”*

In 1951 verhuisde Matje naar Apeldoorn en daar werd ze lid van de joodse scoutinggroep Kaléb 9. Ze wordt op 8 maart 1953 als kabouter en op 20 februari 1955 als padvindster geïnstalleerd. De groep was aangesloten bij De Joodse Padvindsters in Nederland, een



organisatie die niet aangesloten was bij de Padvindstersraad.



Matje is geestelijk en lichamelijk zwaar beschadigd uit de oorlog gekomen. Sinds de kampen liep ze mank en had littekens op haar armen van door nazi's uitgedrukte peuken. Matje hield de rest van haar leven een concentratiekampsyndroom. Ze heeft nog jaren in de psychische hulpverlening gezeten, onder andere bij het Sinaï centrum in Amersfoort.

Op 16 mei 1961 trouwde Matje in Amsterdam met Hendrik Nicolaas Carel Christiaan Marie van den Hoek (3-aug.1933- 9 maart 1979) en verhuisde naar Amersfoort. Ze kregen drie kinderen. Na zijn overlijden hertrouwde ze op 6 april 1982 in Amersfoort met Emanuel Klijnkramer (6 januari 1940).

Ze is overleden op 15 januari 2009 in Amersfoort en werd begraven op Begraafplaats Rusthof in Amersfoort.

Haar moeder, zussen en broer Simon werden op 21 mei 1943 in vernietigingskamp Sobibor vermoord. Op 22 maart 2024 zijn Stolpersteine geplaatst voor het oude huis van het gezin Korper in Amsterdam.



### Meer informatie

[Matje Korper \(joodsmonument.nl\)](http://joodsmonument.nl)

[David Korper \(joodsmonument.nl\)](http://joodsmonument.nl)

[‘Het Oost waarin ik opgroeide bestaat niet meer’ | oost-online.amsterdam](http://oost-online.amsterdam)

[‘Het koffertje van Manny’ – Peter schrijft alles](#)

[Laatste eer voor Joodse familie Korper in de Blasiusstraat - de Brug - nieuws uit Amsterdam Oost \(debrugkrant.nl\)](#)

[Engelander-Hagenaar \(Sophia\) - Joods Monument Zaanstreek](#)

[Kindersmokkel Hollandsche Schouwburg - Wikipedia](#)

<b>כרטיס חבר</b> <b>Lidmaatschapskaart</b>			Insignes	
שם Naam	<i>Mantha Korper</i>			
תאריך לידה Geboren	<i>24-6-'39</i>	LEERD tot		
כתובת Adres	<i>Antoniushuis 21</i>	WILP	op: <i>Schiedamschen</i>	
מיקום Woonplaats	<i>Amsterdam</i>	KABOUTER	te: <i>Speldaan</i>	
חבורה Groep	<i>Hadak</i>	VERKENNER PADVINDSTER	op: te:	
נתונה Geïnstalleerd	<i>14-1-53</i>	VOORTREKKER PIONIERSTER	op: te:	
התמיכת המדריך Handtekening leider	התמיכה Handtekening lid	VOLMACHT:		
<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>	VOLMACHT:		

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.