

Marcus (Mark) Hart wordt geboren op 20 februari 1917 in Rotterdam. Hij was de zoon van David Hart (1893-1943) en Sara Ossendrijver (1894-1980). Zijn ouders trouwden op 17 juni 1914 in Rotterdam. Hij had een zus Mietje (Mimi) (1915-2004) en broer Elie (Eddy) (1929-2005).

Mark was samen met Bob Blok lid van Scouting in Den Haag. Hij woonde aan het begin van de oorlog in Den Haag op de J. van den Heijdenstraat 133 en was kleermaker van beroep.



Hij wordt als politiek gevangene vastgezet in het Oranjehotel in Scheveningen en komt hierna op 5 februari 1945 terecht in Kamp Westerbork. Daar ontmoet hij op 22 februari zijn jeugdvriend Bob Blok. Hij raakte daar ook bevriend met Bram van der Sluis, violist van het Rotterdams Kamerorkest.

Bob, Bram en Mark waren één van de laatsten die een ontsnappingspoging uit kamp Westerbork ondernamen. Bob was de spil van de ontvluchting. Samen bespraken ze de mogelijkheid om uit Westerbork te ontsnappen. Toen Bob op 7 april 1945 constateerde dat de bewaking verdwenen was, besloten de drie het plan in werking te stellen.

Zijn vader werd op 23 juli 1943 vermoord in vernietigingskamp Sobibor.

Na de oorlog vertrok hij met zijn moeder, broer en zus naar de Verenigde staten. Daar is hij overleden op 23 maart 1980 in Santa Maria.

Meer informatie

[Marcus Hart - Kamp Westerbork, De Digitale Collectie](#)

[Bob Zadok Blok – Bevrijdingsportretten](#)

[Marcus Hart \(1917-2004\) » Stamboom Ross - Peters - Hart - van der Willigen » Genealogie Online](#)

[David Hart \(1893-1943\) » Stamboom Ross - Peters - Hart - van der Willigen » Genealogie Online](#)

[Mark Hart \(Rotterdam, 20 februari 1917 - Santa Maria, 23 maart 1980\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Suche in Dokumenten der Arolsen Archives | 01020402 111 - Dokumente mit Namen ab HANGJAS, Esther | 01020402 111 - Dokumente mit Namen ab HANGJAS, Esther \(arolsen-archives.org\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.