

Louis Verveer is geboren op 28 april 1903 in Den Haag. Hij kwam uit een gezin met 10 kinderen, waarvan sommige al vroeg overleden. Hij was de jongste zoon van Henri Verveer en Mietje Hamme.

In 1916 werd in Den Haag/Scheveningen een joodse Scoutinggroep opgericht. Hugo Singer was Hopman van deze groep. In april 1919 sloot de groep zich formeel aan bij de Joodsch Nationale Padvinders Organisatie Haschomrim (JNPO). Louis werd in dat jaar scout bij deze groep en bleef dit zes tot acht jaar. Eens per jaar ging de groep kamperen. In Nederland, maar ook wel in België. Dat was geweldig. Louis herinnert zich na de oorlog dat ze een hele week hebben gekampeerd in Brasschaat, een voorstadje van Antwerpen.



Vrijdagmiddag gingen ze lopen naar Antwerpen. Dat was een kilometer of acht. Op vrijdagavond werden ze ingedeeld bij joden in Antwerpen. De orthodoxen bij de orthodoxen, de minder orthodoxen bij de liberalen. Bij Scouting zaten niet alleen orthodoxen, vrijen waren er natuurlijk ook.

Bij het afscheid van hopman Singer in 1920 was Louis patrouilleleider en gaf namens de groep aan dhr. Singer een afscheidscadeau. Louis werd bij deze gelegenheid als tweede vaandrig geïnstalleerd door de nieuwe hopman Jacob Neuberger.

Louis probeerde rond 1920 met een aantal broers tevergeefs in Palestina te komen. Dit is niet gelukt. Engeland had toen het mandaat over Palestina en was zeer restrictief met het uitgeven van certificaten. Er werden er zo weinig uitgereikt dat er geen kans was om naar Israël te komen. Een enkele bevoorrechte kwam in een kiboets terecht.

Vader Henri Verveer was aanvankelijk boekbinder, maar begon een kartonnagefabriek waar voornamelijk hoedendozen werden gemaakt. Verschillende broers en zussen werkten in de fabriek, onder wie Flora (1889), David (1891-1942), Isaac (1893 - 1942), Sabbatai (1898 - 1942) en Louis. Vader Henri is voor de oorlog in 1939 overleden.

Louis woonde voor de oorlog in Voorburg, samen met Isaac bij de fabriek. In 1942 werd hij opgepakt en kwam terecht in Kamp Westerbork. Zijn broers David, Isaac en Sabbatai overleefden de oorlog niet. David woonde met vrouw en kinderen in Den Haag. Hij is omgekomen in concentratiekamp Auschwitz-Monowitz; Isaac en Sabbatai zijn beiden op 30 september 1942 omgebracht in concentratiekamp Auschwitz. Sabbatai woonde met echtgenote en kinderen in Scheveningen. Wellicht zijn zij op de zaak opgepakt. Flora en Louis hebben de oorlog overleefd en hebben het bedrijf na de oorlog voortgezet.

Louis trouwde na de oorlog met Madeleine Whitall en ze verhuisden op een gegeven moment naar Huizen. Louis is overleden op 6 september 1990 en ligt begraven in Bussum.

Meer informatie

[Joods Biografisch Woordenboek \(joodsbw.nl\)](http://joodsbiografischwoordenboek.nl)

[Geboorte Louis Verveer op 28 april 1903 te 's-Gravenhage » Open Archieven](#)

[Het Stenen Archief](#)

[Overlijden Henri Verveer & Mietje Hamme op 2 februari 1939 te Voorburg » Open Archieven](#)

[Overlijden Mietje Hamme & Henri Verveer op 20 juli 1934 te Voorburg » Open Archieven](#)

[HV21-1 70 jaar vrede en vrijheid.pdf \(historischeverenigingvoorburg.nl\)](#)

[Nieuw Israelietisch weekblad » 10 dec 1920 - Art. 81 | Delpher](#)

[Nieuw Israelietisch weekblad » 24 maa 1922 - Art. 127 | Delpher](#)

[Louis Verveer \(Geen locatie beschikbaar, Geen datum beschikbaar - Geen locatie beschikbaar, Geen datum beschikbaar\) | Oorlogslevens](#)

[Omniboek Den Haag, kippesoep was ondenkbaar zonder saffraan. Tamarah Benima \(red\) - PDF Free Download \(adoc.pub\)](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.