



Louis Daniël (Lou) Wijngaard is geboren op 18 september 1935 in Maastricht. Hij was het enige kind van Gustaaf Wijngaard en Rosa Wolf. Zijn vader kwam uit een orthodox-joods gezin in Meerssen, een dorp bij Maastricht. Hij was veehandelaar en rijkscommissaris, hij verhandelde vee in dienst van de overheid. Zijn moeder groeide op in een liberaal-joods gezin in Rotterdam. Aan het begin van de oorlog woonden ze aan het Oranjeplein 9.

Zijn vader Gustaaf werd tijdens de oorlog gearresteerd. Op 16 juli 1942 ging hij vanuit kamp Amersfoort via kamp Westerbork naar concentratiekamp Auschwitz. Daar overleed hij op 18 augustus 1942 aan de gevolgen van een infectie. Samen met zijn moeder Rosa en zijn oma dook Lou onder in Brussel waar ze de oorlog overleefden.

Na de oorlog keerden ze terug naar Maastricht. Ze zijn goed opgevangen door hun burens van het Oranjeplein die aanboden hem bijles te geven om de opgelopen onderwijsachterstand van Lou weg te werken. De terugkeer naar school was voor Lou niet eenvoudig. Hij werd tijdelijk toegelaten tot een katholieke school omdat de openbare scholen direct na de oorlog nog niet functioneerden, maar de docenten hadden weinig begrip voor het soms onhandelbare gedrag dat voortkwam uit zijn oorlogservaringen.

Lou kreeg toestemming om bij de katholieke padvinderij te komen, maar hij mocht als Joods jongetje niet geïnstalleerd worden als volwaardige padvinder. Hij weet niet meer of hij dat erg vond, maar toen er een neutrale groep werd opgericht is hij daar bijgegaan.

Meer informatie

[Gustaaf Wijngaard \(joodsmonument.nl\)](http://joodsmonument.nl)

[Bijlage 2 - Onvoltooid verleden rapport - 28 september 2023.pdf \(maastrichtbeleid.nl\)](#)

[Lou Wijngaard | Oorlogsverhalen | Verhalen over de oorlog](#)

[Microsoft Word - Biografie Gustaaf Wijngaard ENG_DEF.docx \(struikelsteentjes-maastricht.nl\)](#)

Foto: Schoolfoto Lou, 6e klas, 1948

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.